



Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Ken Kiệt Vũ

37450 Whispering Heights Parkway

website: www.cddmlv.com

Số Phát Hành: 295 11/05/2016

Bản Tin Hàng Tuần

CN XXXII TNC

Giờ Lễ Chủ Nhật

Thứ Bảy:

5:30PM (English)

Lễ Tiếng Việt:

- Thánh Lễ: 7:30- 8:30PM

- Giải Tội: 7:00-7:30PM

- Tập Hát: 7:00-7:30PM

- Giáo Lý: 05:00PM-7:30PM

Chủ Nhật: 7:15AM, 8:30AM, 10:15AM,
12 Noon & 5:00PM (English)

Website giờ lễ trên toàn thế
giới: www.masstimes.org

**Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia
nhập vào Cộng Đoàn hoặc thay đổi
địa chỉ**

Xin liên hệ Chủ Tịch Vũ T Kim Oanh
951-375-6687

Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia
Xin liên hệ Cha Kiệt: 267-902-7264

Ban Mục Vụ 2014-2016:

Chủ Tịch: Vũ T Kim Oanh 951-375-6687

Ngoại Vụ: Nguyễn B. Sương 858-206-5795

Thủ Quỹ: Đoàn P. Thoại 858 449 7826

Xã hội: Nguyễn Thanh Tâm 951-834-7436

Lời Chúa: Mai Thuận 951-591-3955

Thánh Thể: Vũ T Bạch Tuyết 951-834-6312

Phòng Thánh:

Huỳnh Tấn Cửa 626-278-4206

Thư Ký: Hà Đỗ 760 547-3444

Thánh Nhạc: Thiện Lê 951-775-2222

Giáo Lý: Trí Mai 951-795-0120

Truyền Thông:

Nguyễn Q.Dung 951-375-9374

Nguyễn B. Sương 858-206-5795

email: banmucvu@cddmlv.com hoặc

TIN MỪNG

Lc 20, 27. 34-38

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sadốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

CHIA SẺ TIN MỪNG

Niềm Vui Vĩnh Cửu

Lương Thực hàng Ngày

Mấy năm gần đây, một số bác sĩ người Đức và Mỹ đã rất chú ý đến hiện tượng mà họ gọi là "kinh nghiệm cận tử" (near death experience): nhiều người vì một tai nạn hay một lý do nào đó đã ngất đi trong một thời gian khá dài. Về mặt thể lý, coi như họ đã chết. Nhưng sau đó họ sống lại. Các bác sĩ đã phỏng vấn 1370 người ấy. Trong những điều họ thuật lại, có những điểm mà ai cũng nhất trí, như sau:

_ Cảm nghiệm thứ nhất của những người ấy là thấy mình rời khỏi thân xác của mình, đồng thời cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu sau khi rời khỏi thân xác.

_ Cảm nghiệm thứ hai là thấy mình đi trong một đường hầm rất dài. Sau khi đi hết đường hầm thì tới một vùng ánh sáng và gặp một Đấng tỏa ra ánh sáng. Thứ ánh sáng này sáng hơn mọi thứ ánh sáng họ đã từng thấy ở trần gian nhưng không chói mắt mà lại rất dễ chịu, đến nỗi họ muốn được ở mãi trong ánh sáng đó và ở bên cạnh Đấng tỏa ánh sáng đó.

_ Cảm nghiệm thứ ba là được Đấng sáng láng ấy cho thấy lại cuộc đời của họ, giống như xem một cuốn phim quay tất cả những lời nói việc làm và suy nghĩ của họ từ hồi có trí khôn cho đến lúc chết. Lúc xem lại cuốn phim cuộc đời ấy, khi thấy một việc xấu thì tự nhiên lòng họ cảm thấy buồn và bứt rứt khó chịu, đồng thời Đấng sáng láng ấy đánh giá cho họ biết đó là một việc làm không tốt. Ngược lại khi thấy một việc tốt thì họ cảm thấy vui, dễ chịu và hạnh phúc, đồng thời Đấng sáng láng ấy khen thưởng. Những việc tốt là những việc đã làm vì lòng yêu thương, những việc xấu là những việc họ đã làm do động cơ không yêu thương.

_ Được ở trong ánh sáng huyền diệu ấy và ở gần Đấng sáng láng ấy, ai cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên muốn ở lại mãi, nhưng Đấng ấy bảo: "Bây giờ con chưa được ở lại, vì con còn nhiều việc bổn phận phải làm ở trần gian. Vậy con phải về". Và khi đó là lúc họ tỉnh lại.

_ Tất cả những người sống lại ấy đều thay đổi cách sống: từ đó trở đi họ không sợ chết nữa; họ không coi trọng việc tìm kiếm danh lợi thú nữa mà chỉ lo chu toàn bổn phận và đối xử với mọi người bằng tình thương.

Lời Chúa hôm nay đem lại cho ta bao niềm hy vọng. Chúa cho ta biết, đời ta sẽ không đi trong bất định, lạc vào hư vô, nhưng đời ta có một cùng đích, đó là trở về với Thiên Chúa là cội nguồn của ta. Một cách cụ thể, chúng ta có thể suy nghĩ về câu hỏi rất thực tế: *Trong thế giới bận rộn này, làm sao một con người có thể sống theo một phương cách nào đó nhằm đảm bảo sự sống vĩnh cửu ở đời sau?* Câu hỏi này được đề cập đến trong một cuốn sách của Doris Lee McCoy có tựa

đề là *Megatraits: Twelve Traits of Successful People*. (Vô Số Đặc Điểm: 12 Đặc Điểm của Người Thành Công).

Một trong những người mà cô McCoy phỏng vấn khi thực hiện cuốn sách là ông Peter Coors, chủ tịch ngành bia của công ty Adolph Coors.

Ông Adolph Coors từ nước Đức vào Mỹ dưới dạng hành khách đi tàu lậu vé.

Ông đến Hoa Kỳ mà không có giấy thông hành, không một đồng xu, không có gì cả. Từ một khởi đầu không ai dám nghĩ đến, ông đã sáng lập một trong những công ty thành công và giàu có nhất Hoa Kỳ.

Peter Coors là chất của Adolph Coors. Khi cô McCoy hỏi ông Peter nghĩ gì về sự thành công, ông trả lời như sau:

"Sự thành công đối với tôi thật căn bản. Thứ nhất, khi cuộc đời tôi chấm dứt, sự thành công sẽ là đứng trước mặt Thiên Chúa, và cảm thấy rằng dù tôi có những lầm lỗi, tôi luôn luôn coi Thiên Chúa như tâm điểm của đời tôi.

"Thứ hai, sự thành công đối với tôi là có được một gia đình tốt đẹp và một hôn nhân tốt đẹp. Đó là một phần rất quan trọng của đời tôi.

"Thứ ba, sự thành công đối với tôi là, sau thời gian làm việc với công ty chấm dứt, tôi có thể nói rằng tôi đã giúp đỡ, không chỉ công ty, nhưng còn các nhân viên nữa."

Ba nhận xét của ông Peter Coors bao gồm câu trả lời cho thắc mắc của chúng ta: Trong thế giới bận rộn này, làm sao một con người có thể sống theo một phương cách nào đó nhằm đảm bảo sự sống vĩnh cửu ở đời sau?

Thứ nhất, chúng ta phải sống ở đời này theo một phương cách mà sau khi chết, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đoán chắc rằng Thiên Chúa luôn luôn ở tâm điểm của đời sống chúng ta.

Thứ hai, chúng ta phải sống theo một phương cách mà, sau việc yêu mến Thiên Chúa, việc yêu mến gia đình chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống.

Sau cùng, chúng ta phải sống ơn gọi của mình theo một phương cách không những tích cực góp phần cho ngành nghề và lãnh vực hoạt động nhưng còn cho những người mà chúng ta cùng làm việc.

Nếu chúng ta có thể thi hành như vậy, quả thật cuộc đời chúng ta đã sống theo một phương cách được cam đoan bởi lời hứa của Thánh Phaolô:

"Điều mà chưa ai từng thấy hay nghe biết, điều mà chưa ai dám nghĩ sẽ xảy ra, thì đó chính là điều mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Người"

SỐNG ĐẠO

Myriam, cô bé cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho những người khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo Tự xưng sẽ được trở về Qaraqosh



Cô bé Maryam người đã làm cho cả thế giới xúc động qua video làm chứng cho đức tin của mình sau khi em trốn khỏi thành phố Qaraqosh, khi nhóm Nhà nước Hồi giáo Tự xưng chiếm giữ làng của em.

Năm 2014, với một mức độ trưởng thành, thông minh và một đức tin không lay chuyển, Myriam đã cho thấy một

hình ảnh về một tình trạng chưa được nhiều người biết đến. Một phóng viên của đài truyền hình Kitô cho trẻ con Sat 7 Kids đã phỏng vấn em, em đã làm cả thế giới xúc động khi em nói mình cầu nguyện để Chúa tha thứ cho những người bức hại mình. Chính em cũng tha thứ cho họ vì em không có ý muốn trả thù. Trong cuộc phỏng vấn này, em mong muốn được trở về nhà mình ở Qaraqosh và đã hát một bài hát rất cảm động.

«Chúa thương tất cả mọi người... Con không giận Chúa vì gia đình con đã rời Qaraqosh, con cũng cảm ơn Chúa về những gì Chúa làm cho chúng con. Dù chúng con đau khổ ở đây, Chúa cũng đền bù cho chúng con».

Năm 2016, tổ chức Phi Chính Phủ *Giúp Giáo hội đang Khó khăn* đã phỏng vấn em lần thứ hai ở Erbil, khán giả tìm lại gương mặt luôn rạng rỡ, nụ cười làm mọi người cười theo của em. Em xin mọi người cầu nguyện và chính em cũng cầu nguyện để Chúa che chở và cũng cầu nguyện cho người nghèo: «Con cầu nguyện cho những người đi tìm chân lý... Và con cũng cầu nguyện cho những người của nhóm Nhà nước Hồi giáo Tự xưng, để một ngày nào đó tình yêu chiếm lĩnh quả tim họ... »

Thành phố Qaraqosh đã được giải phóng và Maryam sẽ được trở về thành phố của em. Hãng tin Christian Today cho biết, trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình dành cho trẻ em ngày 21 tháng 10 vừa qua, em cho biết: «Con sẽ gặp lại các bạn của con... Con sẽ được về nhà con, xứ sở của con, nơi mà con rất yêu mến!»

Ông Waleed, cha của em Myriam nói: «Không có từ ngữ nào để diễn tả hết những gì trong lòng chúng tôi cảm nhận, ở Irak, chúng tôi nói Wenseh. Đó là cảm nhận chúng tôi có khi chúng tôi được trở về nhà dù có bị hủy hoại như thế nào.»

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Công giáo Thụy Điển hãy nên những vị Thánh thời hiện đại

Hôm thứ ba 1/11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ cho cộng đồng

các tín hữu Công giáo Thụy Điển tại một sân vận động ngoài trời nằm ở phía nam thành phố Malmo. Thánh lễ được cử hành trọng thể mừng kính Các Thánh Nam Nữ, sau một ngày diễn ra nhiều sự kiện về đại kết, khi Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với các nhà lãnh đạo của Liên đoàn Lutheran Thế giới đã dẫn đầu một buổi lễ kỷ niệm chung chưa từng có về Cuộc cải cách Tin Lành.

Thông thường thì một vị Giáo Hoàng sẽ không đến Thụy Điển – một đất nước chỉ có duy nhất một Giáo phận, nơi người Công giáo chỉ chiếm 1% dân số.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng cuối cùng đã đến thăm quốc gia này, trong chuyến viếng thăm vào năm 1989 của Ngài tới các quốc gia khu vực Scandinavia – vốn được xem là khu trung tâm của cuộc Cải Cách Tin Lành.

Nhưng chính vì đoàn chiên Công giáo bé nhỏ này mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành ngày cuối cùng của Ngài tại Thụy Điển để gặp gỡ các tín hữu nơi đây, Ngài mời gọi họ hãy can đảm bước theo chân các Thánh. Bất chấp cảnh bầu trời xám xịt, sự lạnh lẽo của mùa thu sắc nét trong không khí, hàng ngàn tín hữu từ khắp mọi miền đất nước đã đổ về đây tạo nên bầu khí nồng nhiệt, chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô khi Ngài tiến vào sân vận động trước khi cử hành Thánh lễ cùng với Đức Cha Anders Arborelius – Giám Mục Địa phận Stockholm.

Trong bài giảng Thánh Đức Thánh Cha cho biết sự thánh thiện không được tìm thấy nơi những kì công hiển hách hay các sự kiện phi thường, mà hơn hết, sự thánh thiện được tìm thấy nơi sự trung tín hàng ngày theo những đòi buộc của Bí tích Thánh Tẩy mà chúng ta đã lãnh nhận.

Một đặc tính của các Thánh – Đức Thánh Cha nói – đó là các Ngài thực sự là những con người luôn luôn cảm thấy hạnh phúc – đó là lý do tại sao các Ngài được tuyên phong với danh hiệu “Chân Phúc”.

Đức Thánh Cha nhắc nhớ đến Thánh Brigitta – một vị Thánh nổi tiếng vào thế kỷ 14 của Thụy Điển, Ngài cũng là Thánh Quan thầy của châu Âu. Tiếp đó là Thánh Mary Elisabeth Hesselblad vào thế kỷ 20 – một y tá người Thụy Điển mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên Thánh tại quảng trường Thánh Phêrô vào đầu năm nay. Cả hai Thánh nhân – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – đã sống đời sống cầu nguyện và lao động để qua đó tạo nên những mối dây của sự hiệp nhất và tình huynh đệ giữa các Kitô hữu, cho phép chúng ta hôm nay được cùng nhau kỷ niệm 500 năm phong trào Cải cách.

Mẫu gương sáng ngời của các Thánh – Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh – khuyến khích mỗi người chúng ta đáp lại những thách đố hiện tại với một nghị lực tinh thần đầy hăng hái.

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng Thánh lễ với một danh sách gợi ý về Bát Phúc thời hiện đại để truyền cảm hứng cho các Kitô hữu ngày nay, đó là – Phúc thay những người biết thể hiện sự gần gũi với những kẻ bị bỏ rơi và những người

bị gạt ra bên lề xã hội, phúc thay những người biết chung tay bảo vệ và chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta, phúc thay những người cầu nguyện và nỗ lực dẫn thân cho sự hiệp thông trọn vẹn giữa các Kitô hữu.

Đức Thánh Cha dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

Ngày 2/11 toàn thể Giáo hội tưởng nhớ và cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ vào 4h chiều tại Nghĩa trang Prima Porta của Roma, cách Thành Vatican 15km về phía Bắc. Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha đăng trên tweet lời mời gọi cầu nguyện ngay cả cho “những người đã qua đời mà không còn ai nhớ tới”.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: nhớ về những người quá cố với niềm hy vọng vào sự phục sinh. Hôm nay chúng ta trở về nhà với hai điều khắc ghi: một kí ức về quá khứ về những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, và một niềm hy vọng về tương lai về con đường mà chắc chắn chúng ta sẽ đi. Cùng với sự đảm bảo chắc chắn từ lời hứa của Chúa Giêsu: “Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết”.

Giáo Hoàng Phanxicô và lãnh đạo Tin Lành Lutheran tuyên bố hướng tới hiệp thông

Này 31/10 Đức Thánh cha đã cùng tham gia với các nhà lãnh đạo Liên đoàn Lutheran Thế giới (LWF) trong buổi cầu nguyện, đánh dấu kỷ niệm 500 năm phong trào Cải Cách này. Vào lúc kết thúc phụng vụ, Đức Thánh Cha và Đức Giám mục Munib Youhan, Chủ tịch Liên đoàn Lutheran Thế giới, ký kết một tuyên bố chung cam kết với những nỗ lực của mình để tiếp tục làm việc hướng tới phục hồi sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và hiệp thông giữa người Công giáo và Luther.

Mở đầu buổi phụng vụ, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu:

“Là người công giáo và phái Luther, chúng ta đã đảm trách một cuộc hành trình chung của hòa giải,” Đức Thánh Cha nói. Ngài dâng lời cầu nguyện tạ ơn cho những thành công của công việc đại kết trong 50 năm qua, và gợi ý rằng sự thừa nhận chung về kỷ niệm của phong trào Cải cách có thể là “một cơ hội mới để chấp nhận một lối đi chung.” Đức Thánh Cha nói rằng “sự tách biệt của chúng ta là cội nguồn của nỗi đau và sự hiểu lầm vô hạn, nhưng nó cũng đã khiến chúng ta nhận biết một cách trung thực rằng nếu không có Chúa Giêsu chúng ta không thể làm gì được.”

Trong tuyên bố chung được ký kết vào lúc kết thúc buổi phụng vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Giám mục Youhan, các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin Lành cùng thú nhận: “Người Công Giáo và Luther đã làm tổn thương sự hiệp nhất hữu hình của Giáo Hội.” Họ tiếp tục:

Sự dị biệt thần học đi kèm với những định kiến và xung đột, và tôn giáo bị công cụ hóa cho những mục đích chính trị ... Hôm nay, chúng ta nghe Thiên Chúa

truyền lệnh gạt sang một bên tất cả những xung đột. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta được giải thoát bởi ân sủng để tiến đến sự hiệp thông mà Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi chúng ta. “Chúng ta ao ước vết thương này trong Thánh Thể của Đức Kitô được chữa lành,” tuyên bố đã đọc.

Giáo hội chắc chắn không phong chức linh mục cho phụ nữ

Giáo hội Công giáo khẳng định không thể phong chức linh mục và giám mục cho phụ nữ và đây là giáo huấn chắc chắn không thể thay đổi, Đức Thánh cha Phanxicô nói.

Trong cuộc họp báo chí trên máy bay hôm 1-11, một phóng viên hỏi Đức Thánh cha Phanxicô liệu có thể một ngày nào đó Giáo hội Công giáo có linh mục nữ và giám mục nữ không.

Đức Thánh cha trả lời là vấn đề đã được Thánh Gioan Phaolô II giải quyết năm 1994. Ngài dạy rằng do Chúa Giêsu chỉ chọn đàn ông làm môn đệ, nên việc phong chức linh mục cho phụ nữ trong Giáo hội Công giáo là không thể được.

“Chúng ta cần thực hành Lòng Thương Xót cách công khai”

Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ bé mạc trong một vài tuần tới, nhưng trong năm vừa qua, các tín hữu thuộc Tổng Giáo Phận Brisbane, Australia đã trải nghiệm một hành trình cùng với nhau và hưởng ứng lời mời gọi Đức Thánh Cha Phanxicô để cùng nhau đào sâu hơn Mầu nhiệm về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Đức Tổng Giám Mục Coleridge nhấn mạnh rằng đã có nhiều cử chỉ thực tế đã mang lại nhiều kết quả từ Năm Thánh Lòng Thương Xót này. Ngài cho biết: “Ý tưởng về một Giáo Hội dám can đảm bước ra ngoài chứ không ở lý bên trong để rồi bước ra ngoài và bắt đầu thực hiện những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng thực tế”. “Chúng ta cần phải thi hành Lòng Thương Xót cách công khai” – Đức Tổng Giám Mục Coleridge cho biết – “và do đó, chúng ta thể hiện sự khác biệt qua sự hiện diện của mỗi người chúng ta trong xã hội ngày nay”. Có hai thanh niên nhiệt tình – Đức Tổng Giám Mục Coleridge cho biết – đến từ các trường học Công Giáo đã dùng chính những chiếc xe van của mình để “lái xe rảo khắp Brisbane và tất cả những việc hữu ích họ làm đó là giúp giặt giũ quần áo cho những người vô gia cư”.

Hội ngộ liên tôn giáo cử hành lòng thương xót ở Việt Nam

Người Công giáo Việt Nam mời tín đồ các tôn giáo khác đến cùng nhau thúc đẩy hòa hợp liên tôn giáo tại một sự kiện ở Sài Gòn, nhấn mạnh thông điệp của Đức Thánh cha Phanxicô trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Khoảng 500 người tham dự trong đó có tín đồ Ấn giáo, Baha'i, Phật giáo, Tin lành và những người theo đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo và Minh Lý Thánh Hội. Cuộc hội ngộ có chủ đề “Phúc cho ai có lòng thương xót”.

Sự kiện do Ban Mục vụ đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức tại Trung tâm mục vụ hôm 27-10, với sự có mặt của Đức Tổng Giám mục

Phaolô Bùi Văn Đọc của thành phố này và Đức Giám mục Stêphanô Trí Bửu Thiên của Cần Thơ, đặc trách đối thoại liên tôn giáo của các giám mục Việt Nam.

“Mục đích Kitô giáo của cuộc hội ngộ là cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót cùng với tín đồ các tôn giáo khác”, Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, trưởng ban tổ chức, phát biểu với ucanews.

Cha Bảo Lộc nói tín đồ các tôn giáo khác nhau đều có chung nhiệt huyết làm công tác từ thiện và đem lòng thương xót đến với người khác. Những người tham dự được mời chia sẻ về các hoạt động từ thiện của họ. Tất cả đều có câu chuyện để chia sẻ: chăm sóc người phong cùi, người cao tuổi neo đơn, bệnh nhân nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội, tất cả những người cần được giúp đỡ.

Đạo tử Đại Cơ Minh, tín đồ Minh Lý Thánh Hội, tôn giáo kết hợp Phật giáo với thuyết vật linh, chia sẻ có hơn 20 bác sĩ, lương y và tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau làm việc chung với nhau tại phòng khám từ thiện Tam Tông Miếu, chăm sóc hàng chục bệnh nhân nghèo mỗi ngày.

“Chúng tôi làm việc trong sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau vì tất cả chúng ta là con một Cha. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng thương xót với tha nhân”, Minh nói. Đức cha Thiên cho biết tín đồ theo các tôn giáo khác nhau rất nhạy cảm với tình cảnh khốn cùng của đồng loại. “Mặc dù chúng ta thuộc các tôn giáo khác nhau, nhưng chúng ta cùng chung một mái nhà và một dân tộc”, ngài nói và trích một câu tục ngữ Việt Nam: Bầu ơi, thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Đạo tử Hồng Phúc thuộc đạo Cao Đài nói bà cảm nhận bầu khí ấm áp của cuộc hội ngộ. “Chúng ta là anh chị em có cùng một Thượng đế trên trời. Chúng ta có cùng nguyện vọng phục vụ tha nhân bằng tình yêu từ Đấng Tạo Hóa. Chỉ có tình yêu quên mình mới có thể giúp con người sống theo Thiên ý và phục vụ nhân loại”, bà nói.

Các tiết mục chính trong cuộc hội ngộ gồm hợp xướng, múa, nhạc kịch, viết thư pháp và thưởng lãm hình ảnh các hoạt động liên tôn giáo.

Những người tham dự còn được nghe tóm tắt về cuộc đời Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, ngài viếng thăm Việt Nam 4 lần trong thời gian từ năm 1991-1995 để lập một tu viện trước khi các nữ tu của ngài bị trục xuất khỏi Việt Nam. Dòng Thừa sai Bác ái do thánh nhân sáng lập làm việc với “người nghèo nhất trong số những người nghèo”. Đức Thánh cha Phanxicô tôn phong thánh cho ngài hôm 4-9 tại Vatican.

Cuộc hội ngộ kết thúc với phần đại diện các tôn giáo cầu nguyện cho lòng thương xót, hòa hợp, bác ái và hòa bình trên thế giới theo truyền thống tôn giáo của mình.

Đức Thánh cha Phanxicô công bố

“Năm Thánh Lòng Thương Xót”

khuyến khích mọi người “có lòng thương xót như Chúa Cha”. Đức Thánh cha Phanxicô còn công bố “Năm Thánh Lòng Thương Xót Ngoại Thường” bắt đầu vào ngày 8-12 năm ngoái nhằm ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và bế mạc vào ngày 20-11, Lễ Chúa Kitô Vua năm nay.

Gần đây Đức Thánh cha Phanxicô thúc giục mỗi người và mọi người hãy làm ít nhất một việc làm thể hiện lòng thương xót mỗi ngày. Mỗi người chỉ cần thực hiện một hành động bác ái đơn giản mỗi ngày để khởi động một cuộc cách mạng và tiêu diệt “vi rút lãnh đạm”, các phương tiện truyền thông trích dẫn lời Đức Thánh cha nói.

Chia sẻ lòng thương xót Chúa không phải là bỏ ra công sức thật to lớn hay thể hiện những hành động “siêu nhân”, ngài nói trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô hôm 12-10.

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN

Lịch Phụng Vụ:

- _ 06/11/2016: CN 32 Thường Niên
- _ 13/11/2016: CN 33 Thường Niên
- _ 20/11/2016: LỄ CHÚA KITÔ VUA
- _ 27/11/2016: CN 1 MÙA VỌNG

VƯỜN ADONG & EVA

Ông Obama: Nếu tiếp tục làm Tổng thống, bà xã sẽ bỏ tôi mất!

Trong chương trình trò chuyện đêm khuya nổi tiếng của Mỹ "Jimmy Kimmel Live", Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có những chia sẻ thú vị về chiếc ghế Tổng thống.

Theo ông Obama, ông cảm thấy việc luật pháp quy định Tổng thống chỉ được làm việc trong 2 nhiệm kỳ là rất hữu ích với ông, bởi nếu làm tới nhiệm kỳ thứ 3, ông sẽ bị vợ ly dị.

Ông cũng chia sẻ những cảm nhận của mình về Tổng thống George Washington, và cho rằng vị Tổng thống này đã rất sáng suốt khi chỉ làm Tổng thống 2 nhiệm kỳ, cho dù hiến pháp lúc bấy giờ không cấm làm nhiệm kỳ thứ 3.

George Washington từng nói: "*Tôi không muốn làm Tổng thống ở một quốc gia mà tôi phải làm Tổng thống cả đời*".

Khi được người dẫn chương trình hỏi về khả năng bà Michelle Obama có thể ở lại Nhà Trắng (hàm ý việc tranh cử Tổng thống), ông Obama cho biết, vợ mình không hề có hứng thú với chính trị. Bà Michelle đánh giá chính trị là "một mớ hỗn độn khổng lồ".

Mới đây, trong một cuộc tập dượt để đi xin việc sau khi rời Nhà Trắng, ông

Obama cũng chia sẻ rằng, công việc của ông "không có cơ hội thăng tiến, vì chỉ còn một người có quyền lực hơn ông, chính là vợ ông".

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

NATASHA! HÃY THA THỨ CHO ANH

Đây là chuyện có thật của một nhân viên mật vụ Nga dưới thời CS. Chuyện anh đã được dịch ra 15 ngôn ngữ trên thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại để thấy có những chuyện ngày xưa, cũng giống chuyện ngày nay.

... Đế quốc Xô Viết trong thời cực thịnh, đã dang cánh điều hâu bao phủ phần lớn Âu Châu, gieo rắc lá cờ nhuộm máu đến khắp mọi nơi trên thế giới. Với mũi lao là Hồng Quân sẵn sàng xuyên qua biên giới bất kỳ nước nào. Với tấm khiên là cơ quan mật vụ KGB bảo vệ chế độ. Cơ quan này là cơ quan quyền lực nhất của nước Nga, tuy trên hiến pháp nó chỉ là một trong nhiều cơ quan của nhà nước. KGB ngoài nhiệm vụ khám phá bất kỳ một âm mưu nào nhằm lật đổ chế độ, nó còn phải tiêu diệt tất cả những cá nhân phe nhóm đoàn thể nào không có lợi cho chế độ.

Để 100% đạt trọn vẹn mục đích, KGB đã tìm và huấn luyện cán bộ theo một phương thức hết sức tàn độc: lựa từ các trại mồ côi, các em nhi đồng không cha không mẹ, trí óc còn non nớt đem về dạy kinh điển Mác Lê từ nhỏ, dạy trên đời này chỉ có đảng là đúng, là chân lý tối thượng, biến các em thành một người máy, giao cho các em cái búa cái liềm và một cái đầu kiêu căng với quyền lực thừa mứa, đi chém giết, thẳng tay chém giết tất cả những gì không đi chung đường với đảng.

Đối tượng để đảng tiêu diệt thì nhiều lắm, đảng có rất nhiều kẻ thù, ngoài đế quốc Mỹ, các nước tư bản chuyên bóc lột nhân dân lao động, bọn xét lại, v.v... Nhưng kẻ thù mà đảng đặt lên trên hết đảng phải tiêu diệt cho bằng hết, đảng phải động viên các nhân viên xuất sắc nhất để đánh gục. Đó là bọn tín đồ Kitô giáo.

Bọn này không có bom nguyên tử, không có Hồng Quân, không có tàu ngầm nguyên tử Lenin, v.v... Chúng chỉ có quyền Kinh Thánh mà chúng tin cho đến cùng. Chúng còn dụ dỗ những người nhẹ dạ khác theo chúng. Bọn này là bọn cuồng tín, nhất định không chấp nhận vô thần, dù chết chúng cũng không bỏ đạo. Sergie Khourdakop là mẫu người CS lý tưởng. Mồ côi cha mẹ năm lên bốn. Ở trong viện mồ côi là "cháu Lenin". Đi học làm trưởng đoàn thiếu nhi quàng khăn đỏ.

Vào Học viện Hải quân Xô Viết, làm thủ lĩnh đoàn thanh niên CS, dạy Mác Lê cho 1200 sinh viên sĩ quan hải quân. Bây giờ Sergie đã là "con Lenin". Gia nhập

toán cảnh sát đặc biệt, quyết đơ cao búa liềm đập nát đầu những kẻ chống đối Cách Mạng.

Vào thập niên 1970, CS mạnh hơn bao giờ hết. Ở Phi Châu lần lượt Angola, Ethiopia, Libia hát Quốc Tế ca. Ở Châu Mỹ, qua trạm xuất khẩu Cuba, El Sanvado, Chile, Bolivia đứng dưới bóng cờ đỏ búa liềm. Ở Á châu, Afganistan, Việt, Miên, Lào rơi vào tay CS. Ngày đó không ai dám tiên đoán CS sẽ sụp đổ trong thế kỷ này, nếu không muốn nói thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của CS.

Trên đỉnh cao quyền lực bấy giờ là Brejnev. Ở một triển sóng nhỏ hơn, một thanh niên tuy còn ở xa Moscow nhưng có một giáng dập rất giống vị cha già lông mày chổi xể là Sergie Kourdacop. Công việc thường xuyên của Sergie là nhận chỉ thị trực tiếp từ Azarov, trưởng khối mật vụ tỉnh Kamchatka, trong đó cho biết ngày giờ, địa điểm mà nhóm tín đồ sẽ cầu nguyện.

Nhiệm vụ của nhóm Sergie là sẽ đến để đàn áp nhóm tín đồ này. Ở Nga, trên hiến pháp có ghi quyền tự do tín ngưỡng, nhưng đó chỉ dùng đến khi đi ăn nói, vay nợ với Tây Phương mà thôi.

Trên thực tế, người dân Nga không được phép hành đạo, họ không được đi nhà thờ, không được tụ tập nhau lại để cầu nguyện, hay làm bất cứ nghi thức tôn giáo gì, không được giữ Kinh Thánh, vi phạm tội rất nặng, ngay cả sao chép lại Kinh Thánh cũng bị kể là trọng tội. Nhưng càng cấm đoán người dân Nga càng theo đạo đông. Càng bị bách hại họ càng trung thành với Chúa. Họ lén lút tụ tập nhau lại để đọc kinh, đọc Sách Thánh, hát Thánh Ca và dạy Giáo Lý cho những người mới theo đạo.

Hôm nay, Sergie đi đến trụ sở Sở Cảnh Sát Đặc Biệt, toán hành động đặc biệt của anh đã có mặt. Trùm KGB Anzarov vào đề: "Chiều nay bọn tín đồ sẽ tổ chức một buổi lễ rửa tội, chúng là bọn nguy hiểm nhất cho chế độ, nhà nước có thể đóng cửa nhà thờ của bọn chúng, nhưng cái nguy hiểm nhất trong con người chúng nó là Đức Tin. Tôi cũng như các tổ KGB khác đã nhận lệnh từ đồng chí Brejne phải tiêu diệt bọn chúng."

Tất cả xúm quanh cái bàn tròn trên trái tâm bản đồ. Từ đây đến đó 20 phút. Chỗ sẽ làm lễ rửa tội là một con sông, chung quanh có đồi núi và một cánh rừng thưa. Sergie chỉ vào một điểm trên bản đồ: "Mình sẽ giấu xe ở đây, tất cả sẽ mai phục trong cánh rừng thưa, trừ hai đồng chí trừ bị lợi qua sông trước, mai phục bên kia sông đề phòng bọn chúng tẩu thoát lối này."

Sergie ban lệnh một lần nữa, anh có thói quen cẩn thận coi lại từng sự việc. Những ngày tháng trong trại mồ côi phải tranh đấu cho anh biết không có sự cẩn thận nào là vô ích. Toán hành động đặc biệt lên đường.

Lễ rửa tội diễn ra bên bờ sông làng Elizovo tỉnh Petropaviovsk. Khoảng 20 tín đồ tụ tập bên bờ sông hát Thánh Ca, một số người mặc áo dài trắng lội xuống nước cùng với vị Linh Mục, tất cả lộ nét xúc động và chân thành trên khuôn

mặt, không ai biết tai họa đang giáng xuống.

Sergie dơ cây ma trắc ra hiệu. Mười bốn tên cảnh sát đặc biệt nhào vào đám con chiên ngoan đạo. Trong vòng năm phút tất cả chỉ còn thấy máu và những tiếng rên rỉ. Một bà cụ già vừa kêu lên "Lạy Chúa tôi" liền bị ngay một quả đấm thối son của vô địch quyền anh Siberia vào ngay miệng. Bà cụ đã chết ba ngày sau đó. Một thiếu nữ trẻ bị đánh rách tai, máu tuôn xối xả. Còn vị linh mục, xác ông chìm xuống nước, máu loang đỏ. trận bố ráp kết thúc giản dị không ngờ.

Đám tin đồ còn lại bị tách làm hai, nam riêng, nữ riêng.

Đám thiếu nữ bị toán cảnh sát đặc biệt hăm hiếp, họ kêu la với những tiếng khóc xé lòng. Đã nghe tiếng khóc này trong đời thì không thể nào quên được. Nó còn hơn tiếng khóc của bà mẹ mất con, tiếng khóc này có thể là tức tưởi, có thể là gào khóc điên cuồng đòi lại cái đã mất. Nhưng tiếng khóc của những thiếu nữ này là khóc để giữ lại cái đang mất, cái đó có thể là sự trong trắng, có thể là cuộc đời, có thể là sinh mạng mình, có thể là tất cả. Những cái đó phải bảo vệ, và vũ khí bảo vệ nó chỉ là tiếng khóc. Tiếng khóc này là tất cả khả năng sinh tồn của một người thiếu nữ đứng trước sự tàn nhẫn của con người và của cuộc đời. Không bút mực nào diễn tả đủ được.

Đám đàn ông thanh niên bị trói ngòi gục đầu.

Sau khi thỏa mãn, đám cảnh sát đẩy tất cả lên xe, các cô gái vẫn còn lỏa thể gục xuống như một tàu lá úa. Đến trụ sở cảnh sát, các cô này lại bị đẩy vào phòng giam những tên say rượu, ở Nga dân chúng uống rượu rất nhiều, phòng giam đông nhất vẫn là những tên say rượu. Những người thiếu nữ bất hạnh này bị hiếp tàn bạo suốt đêm. Người nhỏ nhất là Nina Rudenco 16 tuổi, em không bao giờ hồi phục lại được.

Sau khi thi hành xong công tác, mỗi tên được lãnh 25 rúp, trong khi lương của một sinh viên sĩ quan hải quân chỉ được 7 rúp một tháng. Tất cả kéo nhau đi uống rượu Voska tới sáng.

Sergie và toán Cảnh Sát Đặc Biệt thực hiện trên 150 lần công tác, lần nào cũng thành công, mà không thành công sao được, khi mà bọn tin đồ đều không chống cự, chỉ biết khóc và cầu nguyện, "cầu nguyện mà làm gì, Chúa làm gì có, có thì đã cứu chúng mày".

Sergie và toán Cảnh Sát Đặc Biệt bây giờ được lên hàng đồng chí, không còn ở "giai cấp" con Lenin, tiếp tục công tác, tiếp tục đi nhậu.

Cho đến một ngày, Sergie gặp Natasha Zhdanova. Người thiếu nữ Bạch Nga gốc Ukraine này có mái tóc màu hung như men rượu, đôi mắt trong xanh như để thu hồn người đời diện vào vùng biển Địa Trung Hải ấy, làn da trắng mịn màng, khuôn mặt đẹp như trong tranh của các danh họa thời Phục Hưng, thân hình tuyệt mỹ như các người mẫu Tây Phương.

Điểm tập họp của các tin đồ tối hôm đó là tầng hầm của một căn nhà cũ kỹ

nằm giữa đồng. Toán hành động đặc biệt đã đổ đến từ buổi chiều, từ xa họ dùng ống nhòm quan sát. Lác đác từng người đến. Khi trời sẫm tối, Pavlov, toán viên của Sergie đề nghị làm sớm về còn đi ngủ, nhưng Sergie đợi thêm 10 phút, không thấy ai nữa mới ra lệnh xung phong.

Cả bọn tràn vào và một màn tập đấm bao cát lại tiếp tục. Có thằng cha già bị đấm gãy quai hàm, máu me đầy mặt nhưng vẫn ôm khư khư quyển Kinh Thánh trước ngực. Sau cùng Sergie phải bồi cho một đá, có tiếng xương sườn gãy, thằng cha già rú lên một tiếng đau đớn ngã vật xuống sàn, bảy giờ quyển sách mới rơi ra. Sergie hừ lên một tiếng kinh bỉ, chùi máu dính trên quyển sách vào xác ông già rồi mền vào thùng chiến lợi phẩm.

Bỗng có tiếng reo hò làm Sergie quay lại, toán anh đang túm lấy một thiếu nữ đẹp như tượng cẩm thạch, dù đang co rúm người lại vì sợ hãi, người thiếu nữ này vẫn đẹp hơn bất kỳ người đàn bà đẹp nhất nào trên trái đất.

Qua ngày hôm sau, anh vẫn còn bị hình ảnh Natasha, tên người thiếu nữ đẹp tuyệt trần kia ám ảnh. Hình ảnh sau cùng mà anh còn nhớ là Victor, vô địch đô vật, hai tay nâng Natasha lên khỏi đầu, dừng lại vài giây rồi bất ngờ ném mạnh nàng vào tường. Thân hình nàng dội lại và nằm bất động trên sàn nhà. Một sàn nhà đầy máu. "Ước gì mình gặp nàng ở chỗ khác" Sergie lẩm bầm, anh lắc đầu cố xua đuổi hình ảnh đóa hoa bị dập vùi tả tơi ra khỏi anh.

Một tuần sau, toán anh nhận được lệnh công tác và bất ngờ lại gặp Natasha trong đám tín đồ. Tự nhiên Sergie nổi điên, quay qua Victor anh nói: "Đồng chí không làm nó quên được Chúa thì hôm nay để tôi, tôi sẽ làm nó nhớ đời."

Ba người xúm lại lột hết quần áo Natasha ra, nàng hoàn toàn trần truồng. Hai người đè nàng nằm úp trên cái bàn gỗ, Sergie dùng hai bàn tay võ sĩ của mình đánh liên tiếp vào cái mông trần trụi của nàng. Anh đánh như điên, mông nàng đã sưng lên, đỏ bầm. Natasha cắn chặt môi cô không rên la, răng nàng cắn chặt đến nổi máu rỉ ra hai bên mép, Sergie càng điên tiết, càng nện những cú như trời giáng. Sau cùng chịu không nổi Natasha bật khóc. Đến khi hai cổ tay rã rời, Sergie dừng lại, hai bàn tay anh đầy máu, mông của Natasha chỉ còn là hai tảng thịt bầy nhầy đầm máu. Nàng đã bất tỉnh tự bao giờ.

Một tuần sau, toán hành động đặc biệt của Sergie lại lên đường. Anh lầy lảm lạp, hình như càng bị đàn áp, người ta theo Chúa càng đông. Công tác liên miên, đã nhiều lần Sergie đã phải từ chối bớt công tác vì làm không xuê. Tiền thì đưa nào cũng ham, công tác lại không nguy hiểm, nhưng sức người có hạn.

Đến nơi cả bọn nhào xuống, tông cửa vào. Và thật bất ngờ, trong đám tín đồ đang cầu nguyện lại có Natasha. Nàng vẫn còn xanh, người gầy hơn trước, đang đứng vịn cạnh bàn như người ốm mới dậy.

Alex trong toán cảnh sát bước tới, mặt đầy thù hận, nó giơ cao cây ma trắc định bổ xuống đầu nàng. Lãnh cú này, Natasha sẽ không còn dậy được nữa.

Bất ngờ Victor bước tới chắn giữa Alex và Natasha. "Không ai được đụng tới người con gái này." Alex hét lên: "Tránh ra, mày muốn giữ làm của riêng hả?" – "Không, đừng nói bậy. Nàng có một cái gì mà mình không có. Không đứa nào được đụng tới nàng, tao cảnh cáo."

Alex đứng thở như con bò mộng. Victor cũng giơ cao cây ma trắc sẵn sàng tử chiến. Sergie đứng đó mà lạ lùng quá đỗi. Cái gì đã làm một thằng vũ phu bậc nhất là thằng Victor thay đổi, chính nó là thằng sau mỗi chuyến công tác luôn luôn than phiền bọn tin đồ không có đứa nào ra hồn để cho nó nâng cao tay nghề. Bây giờ chính nó là thằng bảo vệ Natasha người của bọn Đức Tin. Sergie biết mình không can thiệp là có rắc rối to. Anh gọi Alex: "Alex tụi nó đang trốn kia." Alex quay lại và bỏ con mồi. Victor hạ cây ma trắc xuống đứng thở. Sergie hát đầu ra đầu, Natasha cúi đầu chạy biến sau cánh cửa...

Hôm đó Sergie làm việc uể oải như người bệnh, kết quả không lấy gì khích lệ. Nó làm cho có lệ, đám đàn em hốt được ai thì đẩy lên xe chạy thẳng về ty. Sergie ôm thùng chiến lợi phẩm toàn Kinh Thánh của bọn tin đồ, đa số chép bằng tay. Nó thấy từng xấp giấy vào thùng phuy, nốc rượu nhìn ngọn lửa bốc lên. Nốc ngưng rượu cuối, chưa đã ghiền, nó sai thằng Victor đi kiếm thêm rượu. Ngồi buồn buồn nó lật mấy trang Kinh Thánh viết tay ra đọc, đó là đoạn viết về việc cầu nguyện, một người nào đã viết lại bằng trí nhớ. Càng đọc tim nó càng đập mạnh, đó là những lời rất chân thành mà một người gian ác không thể nào viết ra được.

Chợt có tiếng chân của thằng Victor về tới, nó xé vội hai trang nhét vào túi quần rồi bình thản đón lấy chai rượu tu ừng ực.

Tối hôm đó đi xuống tàu, nằm dài trên giường, cẩn thận khóa cửa, quan sát mọi kẽ hở. Yên tâm nó lôi tờ Kinh Thánh ra đọc.

Đó là đoạn Chúa Giêsu dạy cho một người cầu nguyện, đưa lòng mình lên với Thượng Đế để thấy mọi người là anh em, hãy tha thứ cho những người làm hại mình. Càng đọc Sergie càng bị những dòng chữ cuốn hút. Đây là những điều làm cho con người trở nên chân thiện mỹ. Không có điều nào chống lại nhân dân. Thốt nhiên Sergie thấy đầu mình mở ra, một luồng không khí mới mẻ tràn ngập tâm hồn. Thế ra mình đã lầm từ bao lâu nay. Không cảm lòng được Sergie la lên: "Đúng rồi, đây là điều Natasha có mà mình không có". Sergie thấy choáng váng, ngực như bị một tảng đá đè nặng, đầu nhức như búa bổ. Điều nó mới khám phá ra quá mới, quá mạnh. Vượt quá sức chịu đựng của thân xác nó, dù là thân xác của một võ sĩ, bây giờ cũng thành vô dụng.

Hôm sau xin nghỉ phép hai tuần, Sergie định vượt biên qua ngã Hungari, nhưng biên giới về phía Nga được canh gác quá kỹ. Không phải để bắt người từ Hung trốn sang Nga mà trái lại. Anh quay về hướng Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sau một đêm nằm ở biên giới Nga-Thổ anh phải bỏ ý định của mình vì giống như biên giới

Hung, bộ đội canh gác dày đặc nhất vẫn là Nga.

Hết hai tuần phép, Sergie trở lại nhiệm sở mà lòng như có nồi nước đang sôi.

Trùm mật vụ Arazov đón anh với nụ cười tươi. Một núi công tác đang chờ.

Đêm đó, Sergie cố làm tròn nhiệm vụ, anh không muốn bị nghi ngờ. Con mồi của anh là một bà già, tóc điểm sương, mặt nhàu nát vì những khổ đau chồng chất từ ngày lá cờ đỏ cắm trên đền thờ Thánh Peter, bao nhiêu tai họa đã giáng xuống trên bà và gia đình nhỏ bé đơn sơ như tổ chim non. Chồng chết con đi tù. Mỗi một nếp nhăn trên khuôn mặt bà là một nhát chém trong tim. Khuôn mặt bà như tám bản đồ Nga, nhàu nát tả tơi chỉ còn đôi mắt nhỏ là còn tinh anh, còn sức sống.

Sergie giờ cao cây ma trắc trên đỉnh đầu người đàn bà bất hạnh. Người mẹ Nga vẫn đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào mặt Sergie, hai tay chấp lại, bà cất cao tiếng cầu nguyện xin Chúa tha tội cho Sergie. Cây ma trắc bỏ xuống, nhưng có một bàn tay nắm chặt tay Sergie bẻ ngược ra sau. Cổ tay anh đau như bị trắc. Sergie giựt mình quay lại.

Phía sau anh không có một ai, Sergie nhìn quanh quất, nhìn lại cổ tay còn nhưc buốt của mình, bất giác một luồng khí lạnh chạy dọc theo xương sống.

Chính là Chúa đang hiện diện nơi đây. Sergie cảm đầu chạy một mạch ra khỏi căn Nhà Nguyện, vừa chạy vừa la, anh băng mình vào đêm tối. Khi định thần lại, Sergie thấy mình đang phủ phục trước bậc thềm của ngôi Nhà Thờ bỏ hoang, bên trong là kho chất than củi của cửa hàng chất đốt. Nước mắt ứa ra, anh thì thầm xin Chúa tha tội.

Sergie xin ra khỏi ngành công an đặc biệt, anh lấy cơ phải hoàn tất chương trình học của Hải Quân. Anh từ chối ân huệ của trùm mật vụ cho anh thăng cấp vượt cấp, được về học trường KGB nơi đào tạo những người nắm vận mạng nước Nga trong tương lai.

Trùm Arazov rất ngạc nhiên, con cáo già này đánh hơi có mùi lạ. Con đường công danh của một thằng mồ côi đang mở rộng trước mắt, tại sao nó lại từ chối. Nhưng duyệt xét lại từng dấu chấm phết trong hồ sơ lý lịch của Sergie, tất cả quá trình công tác hẳn không tìm ra được bất kỳ sai phạm nào.

Trong nhật ký công tác và bảng đánh giá, Sergie hầu như luôn luôn đứng đầu bảng, xếp lớn đã phê nó là người CS lý tưởng nhất từ trước đến nay. Một hạt kim cương trên vương niệm của những người CS. Xếp lớn, xếp nhỏ đã phê như thế thì làm sao mà làm được. Cuối cùng Arazov kết luận tính khí của những thằng mới lớn nó vậy, đừng ép nó, để một thời gian rồi đầu lại vào đó. Xếp tạm hài lòng với "tâm lý biện chứng pháp" của mình và đồng ý để Sergie xuống tàu ra khơi. Chiếc tàu của Sergie ngay trang thành tàu đánh cá hoạt động ngoài khơi hải phận Hoa Kỳ. Đó là một trạm chuyên vận tin tức giữa căn cứ hải quân Hắc Hải và các gián điệp Nga hoạt động trong nội địa Hoa Kỳ.

Đã một lần anh tính nhảy xuống biển vào ban đêm để bơi vào đất liền. Lúc

đó tàu anh chỉ cách thành phố Los Angeles 12 hải lý, nhưng bản tin trên hệ thống mật mã đã khiến anh hủy bỏ ý định.

Bản tin cho biết thủy thủ Nga Kurdika sau khi đào thoát sang Hoa Kỳ đã bị trao trả lại cho Nga và Hoa Kỳ cũng đã đồng ý sẽ giao lại bất kỳ người Nga nào đào thoát xin tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Không thể trông cậy vào Hoa Kỳ bây giờ gần đây nhất chỉ còn Canada.

Hôm sau Sergie nhận được điện anh sẽ được chuyển qua một "tàu đánh cá". Anh sẽ được bàn giao ngay trên mặt biển. Con tàu Elagin sau khi nhận anh, sẽ quay mũi lên hướng Bắc ở đó tin tức cho hay Hoa Kỳ sắp thí nghiệm hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử.

Ngoài những lúc bận rộn trong phòng truyền tin, Sergie dành hết thì giờ vào việc tập thể dục. Anh theo những chương trình tập luyện gian khổ. Đám sĩ quan trên tàu hỏi anh muốn đoạt huy chương vàng trong kỳ Thế Vận Hội sắp tới. Anh chỉ cười, anh biết mình phải làm gì.

Biển động, bão đổ đến với từng cơn sóng to như tòa nhà nhiều tầng, con tàu gầm rú nặng nề lướt trên mặt biển. Kỹ sư cơ khí phải túc trực 24/24 tại phòng máy. Bão đã qua ngày thứ ba và tin khí tượng cho biết thời tiết sẽ khả quan hơn trong những ngày sắp tới.

Ngay đêm đó Sergie nhận được lệnh chuẩn bị bàn giao để trở về Nga. Một chức vụ và một công việc quan trọng đang chờ đợi anh. Con cáo già đã cho anh tự do sáu tháng qua, bây giờ anh phải trở về để thành lớp kem trên chiếc bánh bông lan của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết.

Bây giờ mặt biển vẫn đen ngòm, bầu trời hết mây xám thì đến mưa. Chung quanh chỉ còn thấy hết núi nước lạnh như băng này đổ xuống là đến núi nước đá khác tiếp theo. Tàu đi như ông già say rượu. Sergie biết mình phải quyết định. Đêm nay hoặc là không bao giờ...

Sergie phóng mình xuống nước, nước lạnh hơn mức anh dự trù. Anh cố gắng nhoài người ra xa, càng xa con tàu càng tốt. Anh bơi hướng về phía ánh đèn của đất liền, nhưng trời đổ sương mù xuống mặt biển. Bây giờ anh không còn thấy bất kỳ vật gì ở cách xa anh vài mét. Anh chỉ còn thấy con sóng nào ở gần anh nhất mà thôi, vì trước khi sóng đổ xuống, những bọt nước vỡ tung trên đầu sóng thành một màu trắng xóa rồi vụt tan biến, mất tích giữa lòng đại dương đang nổi cơn thịnh nộ.

Chung quanh anh bây giờ là núi nước tiếp theo núi nước đổ xuống. Trong đời anh chưa thấy nước ở đâu nhiều như vậy. Sergie biết mình chỉ chịu được tối đa là ba tiếng ngâm mình dưới nước mà thôi. Ba tiếng là tổng số của sức lực, sức liều và ý chí đào thoát, không hơn.

Chung quanh vẫn là biển và sóng nước, toàn một màu đen. Anh nhắm một hướng bơi theo linh tính dù trước đây anh đã nghiên cứu chiều của giòng nước để có

thể tính ra hướng bơi vào đất liền, nhưng bây giờ tất cả không giúp được gì cho anh, chung quanh vẫn là sóng vây phủ tứ bề. Trời đầy sương mù, đặc hơn lúc trước, anh như một người mù không thấy gì trước mắt.

Vẫn tiếp tục bơi theo linh tính, anh cũng không dám giảm tốc độ, sợ thân nhiệt không đủ ấm. Nhìn đồng hồ dạ quang đeo tay anh biết mình đã bơi được hơn hai tiếng. Một ngọn sóng nhắc anh khỏi mặt biển, bất ngờ một khối đá đen hiện ra ngay trước mắt, Sergie reo lên mừng rỡ, nước ọc vào miệng, anh đã vào đến bờ, thì ra sóng đã đẩy anh đi. Một ngọn sóng nữa đẩy anh lên cao trở lại, Sergie mở lớn mắt nhìn cho rõ, lần này tim anh như thắt lại. Đó không phải là tảng đá gần bờ mà là con tàu Elagin mà anh muốn từ bỏ.

Sergie thấy bao nhiêu sức lực biến mất hết, tay chân anh trở nên nặng nề, ngực như có phiến đá ngàn cân đè lên khiến anh thở thật khó khăn. Anh đã bơi hơn hai tiếng để về chôn cũ, bây giờ bắt đầu lại từ đầu anh không còn đủ sức. Anh cũng không muốn trở lại con tàu dù anh có thể nói bị trượt ngã, chắc chắn không ai nghi ngờ, nhưng con tàu bây giờ tượng trưng cho CS Xô Viết, một thứ mà anh không còn chút gì tha thiết trên đời. Anh không muốn đặt chân lên đó lần nữa. Hai tay đã giảm tốc độ, chân trở nên nặng nề. Anh nghĩ nếu mình phải chết thì cũng vừa với tội đã bách hại những người Công Giáo tại Nga. Nhưng anh không muốn chết bây giờ. Anh nghĩ đến Chúa, anh muốn cầu nguyện nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh nói thầm: "Chúa ơi, con không biết cầu nguyện, con chỉ muốn nói với Chúa là con không muốn chết khi gần đến xứ tự do như bây giờ, xin giúp con."

Bất ngờ anh thấy có một sức mạnh chạy dọc toàn thân anh, anh không còn thấy lạnh, tay chân linh hoạt hẳn lên. Anh cảm nhận được Chúa đang ở bên anh cũng như lần anh đi chuyến công tác bắt đạo lần cuối cùng. Nhưng lần này Chúa ở cùng phe anh. Anh nhắm mắt lại bơi thẳng vào bờ.

Cuộc đời Sergie thay đổi hẳn, sau bao giằng co, cuối cùng chính phủ Canada chấp thuận cho anh quy chế tỵ nạn. Không phải tốt lành gì mà chính phủ Canada chấp nhận anh, trước đó Canada đã tính trả anh lại cho Nga nhưng bị Quốc Hội phản đối nên đành cho anh ở lại.

Anh được nhận vào trường sửa vô tuyến, nghề cũ của anh, công việc bảo đảm và hứa hẹn một gia đình ấm cúng. Nhưng Sergie đã hiến mình cho một sứ mạng mới, anh phải đi khắp thế giới nói cho mọi người biết sự thật về đạo Công Giáo tại Nga, về những đàn áp tinh vi, dã man tàn bạo có bài bản do Trung Ương Đảng CS Nga phát động. Anh đã đến các Nhà Thờ, các buổi lễ để nói chuyện. Các đài phát thanh, đài truyền hình đã phỏng vấn anh. Chuyện anh được mọi người biết đến. KGB đã hai lần gửi người đến hăm dọa: "Im cái miệng mày lại, nếu không cuối cùng mày sẽ gặp tai nạn". Đã là KGB, Sergie biết cái gì đang chờ đón mình, nhưng anh không thể làm khác được. Anh như một người

mới từ bỏ chỗ tối để bước vào chỗ sáng, từ nay anh phải đột đóc lên để xua tan sự tối tăm. Anh không thể làm khác được. Đòi anh, anh coi như bỏ, sống là để thực hiện sứ mạng cao cả, cứu dân Nga khỏi bàn tay tàn bạo của người CS và chỉ có điều đó mới đáng để anh làm. KGB hay cái gì nữa cũng thế thôi.

Sergie đã viết lại chuyện thật đời mình, nguyên tác bằng tiếng Nga. Anh viết: "Tâm hồn của dân tộc vĩ đại Nga chưa chết và sẽ không bao giờ chết. Những tâm hồn như Natasha và hàng triệu người như nàng một ngày kia sẽ đứng dậy thấp sáng ngọn nến Đức Tin trên khắp nước Nga".

Trang cuối cùng của quyển tự truyện, anh viết rất cảm động:

"Vớ bà Litovchenco, người đàn bà bán thân bất toại vợ của đạo trưởng Linh Mục Chính Thống Giáo đã bị chúng tôi sát hại bên bờ sông Elizovo, tôi muốn thưa rằng: tôi hết sức ân hận, vô cùng ân hận, thưa bà. Vớ Nina Rudenko người thiếu nữ xinh đẹp thơ ngây đã bị người của tôi huỷ hoại cuộc đời, tôi muốn dâng lời cầu xin: "Cô Nina xin hãy vui lòng tha thứ cho tôi." Và vớ Natasha, người đã bị tôi đánh đập dã man và sẵn sàng chịu thêm nữa để bảo vệ Đức Tin của mình, tôi muốn nói: "Em Natasha, phần lớn nhờ có em mà cuộc đời anh thay đổi, để ngày nay anh được làm người anh của em trong Chúa Giêsu. Một cuộc đời mới đang mở ra trước mắt anh. Chúa đã ban cho anh sự tha thứ của người. Anh hy vọng phần em cũng sẽ ban cho anh sự tha thứ của riêng em. Dù em đang ở đâu, anh cũng muốn nói cùng em, cảm ơn em nhé Natasha ! Không bao giờ, vâng không bao giờ, anh quên em".

Tự truyện của Sergie đã được dịch ra 15 thứ tiếng trên thế giới, bản tiếng Mỹ là "Natasha, forgive me" Publisher: Harper Collins Publishers, bản tiếng Việt là của nhà văn Nhị Lang vớ tựa đề "Lời nguyện cầu". Ông đã dịch rất công phu. Đây không phải là một bản dịch thuần túy mà là một tác phẩm văn chương mà người dịch đã để tâm hồn mình vào đó.

Đế quốc Nga vớ hàng trăm ngàn nhân viên KGB, vớ hàng triệu Hồng Quân, vớ lực lượng quân sự công kênh nhất trên thế giới, vớ một hệ thống truyền thông độc quyền tập trung chủ yếu để đánh đạo Công Giáo. Vớ một viện nghiên cứu Thánh Kinh hẳn hoi để đổ những gì dơ bẩn nhất bằng ngôn ngữ của một người vô học đến ngôn ngữ của một nhà bác học vào những người Kitô Giáo. Những người này vũ khí tự vệ chỉ là... lời cầu nguyện.

Nghe như chuyện phong thần, chính Sergie cũng còn phải ngạc nhiên, chỉ có biết cầu Chúa, đồ ngu ngốc. Chúa nào chống lại được vớ dùi cui, mật vụ. Một bọn khùng.

Ngày 1 tháng 1 năm 1973, Sergie chết vì "tai nạn". Con dơi KGB đã không buông tha anh. Năm đó Sergie mới 22 tuổi.

1990 đảng CS Nga bị giải tán, Liên Bang Soviet sụp đổ, thành phố mang tên

người sáng lập CS Leningrad được đổi tên trở lại là Peterburg, thành phố của Thánh Phêrô.

Maria NGOC

Phở Đà Lạt

Vietnamese Cuisine
39400 Murrieta Hot Spring Rd #107
Murrieta, CA 92563.
Tel: 951-600-5700
Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm

Hiệp Hội Thánh Lễ Đồi Đồi

Hội viên sẽ được cầu nguyện trong những Thánh Lễ hàng ngày và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo.
Thánh Lễ Đồi Đồi có thể xin cho người thân còn sống hay đã qua đời.
Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone (951)454 – 0529
PO Box: 70060 Riverside, CA 92513.0060
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay. Đọc những lời nguyện này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha **Trương Bửu Diệp**. **Thuý Trần**

Laura Cam G. Ho Tel: 562 607-9225

Broker-Certified Agent

Chuyên Hướng Dẫn và Ghi Danh Miễn Phí Medicare & Covered CA

- Quý vị gần đến 65 tuổi hoặc đang có Medicare.
- Giúp giải đáp mọi vấn đề về Medicare.
- Giúp chọn bảo hiểm và tổ hợp nhiều quyền lợi nhất.
- Giúp ghi danh Covered CA trong mọi trường hợp

EJ Belle Tiệm Tóc Day SPA.

Cựu Giáo Sư thẩm mỹ (40+ năm kinh nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, cung cấp mỹ phẩm, trị các loại mụn không để lại sẹo không cần uống thuốc, sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner cho phái nam chống khô môi, thâm môi
Liên lạc Cô Đào: **714 675 3950**
www.ejbelle.com



Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc
Cha Anthony Nguyễn cell: 847.687.1459
Email: acnguyensvd@yahoo.com
Website: www.svdvocations.org

Cha Trương Bửu Diệp:

Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thư cho cha Cha Trương Bửu Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823

GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆT NAM

Ước mong đón nhận hảo tâm của Quý Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ cho con cháu có nơi học hành.

Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com

Giáo Xứ Trang Cảnh

Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An

Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam

Tel: 0903-877-053

L/L tại Mỹ:

13552 Garden Grove Blvd.

Garden Grove, CA 92868

Tel: 714-226-6175, 714-750-0266

Congregation of the Holy Spirit Province of the United States

Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP.

Vocation Director

Off 773-734-4418

Cell 501-908-6188

brandon7cscp@aol.com

www.spiritans.org



Tiệm nail vùng Hemet

Cần thợ tay chân nước lớn tuổi, mới có bằng OK, tiệm đông khách walk-in, khách sang, tip hậu, income cao.

Cell Phone: **951-907-4442** Tel: **951-652-4538**

Vườn Cây Mỹ Tho

Có bán hầu hết các loại cây ăn trái. Đặc biệt: có 2 loại cây thuốc trị cảm và ngăn ngừa được các bệnh như: Tiểu Đường, Cao Máu, Mỡ trong máu, lọc gan. Nhận thẻ tín dụng

Địa Chỉ: 19644 Grand Ave, Lake Elsinore CA 92530.

Phone: 940 284 6219 hoặc 940-284-5055

Chuyên môn sản xuất hạt vệt lộ organic

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật.
Anh Chị Ba: 951-926-9986
951-786-8693

Lemongrass Asian Cuisine

Lemongrass Asian Cuisine is home to the finest Thai infusion and Vietnamese food in the Inland Empire
3376 Wentworth Dr, Hemet, CA 92545
(951) 766-1506
Website: www.lemongrasshemet.com

ARER Dental

Thanh Chuong &
Nguyen Minh Chau DDS
560 N. San Jacinto St
Hemet, CA 92543
951-765-3174

ASIAN Printing

15101 Moran St., Westminster, CA 92683
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862
email: asianprinting@gmail.com
Chuyên in Thiệp Cưới và
mọi dịch vụ Ấn Loát

Nhận Sửa Các Loại Máy Vi Tính

Laptop, thay màn hình
Motherboard, D.C. Jacks
Liên hệ 951-813-5362

IVY Springs Medical Care

Bách Nguyễn, MD

Board Certified in Family Practice
41680 Ivy St, #A Tel 951-677-2227
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528

Kim Thu Pham

R. E. Agent / Loan Consultant
Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780
COUNTRYLAND
REAL ESTATE & MORTGAGE
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115
Office: 619-282-9696 Fax: 619-516-1279

Redhawk Family Dentistry

44274 George Cushman Court,
Temecula,
CA 92592. Suite 205
Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ.
Cell: 951-303- 8695

Nhận giữ trẻ và dạy Việt Ngữ

Ai có nhu cầu xin liên hệ
Cô Hương Nhi

Tel. 951-305-1798

Furniture for Sale

Nếu ai có cần mua furniture,
xin liên lạc với Chị Sa
Tel. : 951-249-2190

Blinds & Shutters

100% basswood shutters
2"&2.5" basswood blinds
2"&2.5" fauxwood blinds vertical
Free In-Home quote
Professional Installation
Phone: 626-572-3787
29350 BigHorn ct, Murrieta, CA

V & N Interior Design
Create the Home of Your Dream

Ngô T. Tran
Interior Designer
31772 Green Oak Way
Temecula, CA 92592
951-303-4372
951-699-9139



Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, căn cồi. Đặc biệt lột da mặt rất có kết quả. Nhận xăm thẩm mỹ cho môi, mắt và chân mày. Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân. Xin liên lạc: Kim
Tel 951-235-8103

29760 Rancho California Rd #103. Temecula. CA 92591.

Sửa computers & labtops

Nhận sửa computers, labtops các loại. Giá rẻ cho mọi người.

Liên lạc KHOA NGUYEN @ 951.834.7709 hoặc
951.834.6312.

Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc

Bùi Hoài Albert, OMD. Nhận: Bảo Hiểm
Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ,
nghề nghiệp.

29950 Hunter Rd, #101, Murrieta, CA 92563

Cell: (702)-376-3971

Off: (951) 461-8377

FULL REALTY – Service, Inc.

Realtor DRE License # 01806276

Liên lạc: D. "Chris" Nguyen. Cell: 951-834-7701

Email: nguyenchris@hotmail.com Fax: 951-870-4053

Website: www.chrisrealestate.com

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn

Cosmetic, Braces & Implants

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm

Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm

25100 Hancock Ave. # 112

Murrieta, CA 92562

Tel 951-304-7881

www.murrietasmiledental.com

Grand Opening. Brand new dental office:

Free Exam & Xrays, 50% off Teeth Cleaning & Zoom Whitening.

Cavity Catcher Dentistry & General and Cosmetic

42210 Lyndie Lane, Suite B

Temecula, CA 92591

(951) 695-5678, www.cavitycatcher.com