



Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta

Linh mục Quản Nhiệm Giuse Nguyễn Bá Tòng
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562

website: www.cddmlv.com

Số Phát Hành: 235 09/06/2015

Bản Tin Hàng Tuần

CN XXIII TN B

Giờ Lễ Chủ Nhật

-Thứ Bảy:

5:30PM (English)
-Chủ Nhật: 7:15AM, 8:30AM, 10:15AM,
12 Noon & 5:00PM (English)

Lễ Tiếng Việt:

- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM
- Giải Tội: 1:00-1:30PM
- Tập Hát: 1:00-1:30PM
- Giáo Lý: 12:00PM-1:30PM

Website giờ lễ trên toàn thế
giới: www.masstimes.org

Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia
nhập vào Cộng Đoàn hoặc thay đổi
địa chỉ

Xin liên hệ Chủ Tịch Nguyễn B. Sương
858-206-5795

Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Bá Tòng

Ban Mục Vụ 2014-2016:

Chủ Tịch: Nguyễn B. Sương 858-206-5795

Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung 951-375-9374

Xã hội: Nguyễn Thanh Tâm 951-834-7436

Lời Chúa: Tuấn Anh Hồ 714-837-0398

Thánh Thể: Vũ T Kim Oanh 951-375-6687

Phòng Thánh: Hà Đỗ 760 547-3444

Chris Phan 951-816-2889

Thánh Nhạc: Nguyễn Q. Dung 951-375-9374

Giáo Lý: Trí Mai 951-795-0120

Truyền Thông: Nguyễn B. Sương
858-206-5795

email: banmucvu@cddmlv.com hoặc
bantruyenthong@cddmlv.com

TIN MỪNG

Mc 7, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Sidon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngược mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!".

CHIA SẺ TIN MỪNG

Hãy Mở Ra

ĐGM. Nguyễn Khảm

"Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và Người câm nói được"

Có nhiều khi tôi tự hỏi: Nếu một ngày nào đó tự nhiên mình bị câm và điếc lúc ấy cuộc đời mình sẽ ra sao? Tôi lại nghĩ: Lúc ấy chắc sẽ buồn, sẽ thất vọng lắm.

Kinh Thánh Kitô Giáo của mình trình bày con người của mình là một sinh vật được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không phải là một Thiên Chúa đơn độc, cô đơn. Nhưng mà là một Thiên Chúa Ba Ngôi, là một cộng đồng hiệp thông trong yêu thương. Chúng ta là hình ảnh Thiên Chúa. Mình phải làm thế nào để cuộc sống của mình sẽ vươn tới chỗ hiệp thông, hiệp thông với nhau, hiệp thông với cả vũ trụ. Đến lúc ấy cuộc sống chúng ta sẽ phong phú lắm.

Để tiến tới sự hiệp thông chúng ta phải dùng ngôn ngữ để chia sẻ với nhau. Nhờ lời nói chúng ta có thể diễn tả được suy tư, cảm xúc tâm tư trong lòng. Đồng thời chúng ta có thể nghe được tâm sự của người khác. Từ đó nó sẽ hình thành một cuộc đối thoại, kiến tạo một sự hiệp thông giữa hai người và làm cuộc sống của chúng ta phong phú hơn.

Như vậy, nếu chúng ta không thấy, không nghe, rõ ràng chúng ta sẽ bị cắt đứt khỏi thế giới bình thường của con người. Vì thế trong các trường khuyết tật bây giờ người ta cố gắng giúp cho các em tập nghe và tập nói, để các em có thể hội nhập vào thế giới bình thường của con người. Biết được nỗi đau của những người câm điếc ta sẽ thấy quý cái tai và cái miệng của mình. Lúc ấy chúng ta sẽ nhận được đây chính là ân huệ và là một quà tặng lớn lao Thiên Chúa ban cho ta mà ta không biết tạ ơn.

Chúng ta có miệng và tai tốt lắm. Nhưng có khi nào chúng ta nghĩ mình bị câm điếc theo nghĩa toàn diện không? Chúa Giêsu đã có lần mắng các tông đồ: "Các anh có mắt mà như mù, có tai mà như điếc". Thực sự vậy, nếu chúng ta quay lại định nghĩa của Kitô Giáo về mục đích của con người là sự hiệp thông. Và ngôn ngữ là phương thế để dẫn chúng ta đến sự hiệp thông. Lúc ấy chúng ta sẽ khám phá ra rằng: Rất nhiều khi tai và miệng thay vì dẫn đến sự hiệp thông thì nó lại ngăn cản và có thể sẽ huỷ diệt sự hiệp thông. Chúng ta trở thành câm điếc theo nghĩa đó.

Một hôm, đọc sách báo tình cờ tôi có đọc được một câu chuyện kể về một người phụ nữ đã có chồng 5 con. Chị được đưa vào bệnh viện để giải phẫu mắt. Suốt ngày đêm chị than thân trách phận. Chị sợ hãi, lo âu đủ chuyện. Chị chẳng hề quan tâm đến ai, kể cả những bệnh nhân nằm chung phòng. Tuần sau có một phụ nữ khác nhập viện nằm gần chị. Người phụ nữ mới vào ngày nào cũng thăm hỏi an ủi khuyến khích nâng đỡ chị suốt mấy tuần lễ như vậy. Một hôm, sau khi chồng và các con đến thăm chị, người phụ nữ mới vào sau nói với chị "Này Chị ơi! Chị phải biết là

chị may mắn và hạnh phúc nhiều lắm, vì có biết bao nhiêu người quan tâm và chăm sóc chị". Câu ấy làm cho chị suy nghĩ và phải nhận đúng như vậy. Biết bao nhiêu người quan tâm đến chị mà chị chẳng biết quan tâm đến ai, ngay cả những người trong gia đình. Chị nhận ra người bạn nằm cùng với mình chẳng có ai thăm nuôi. Vậy mà chị ta không hề than vãn một lời lại còn động viên an ủi mình. Chị cảm thấy hối hận định sáng hôm sau sẽ an ủi xin lỗi chị ấy. Nhưng đã muộn. Chị ấy đã được Chúa gọi. Vài hôm, sau khi tháo băng chị đọc được lá thư người bạn gửi cho mình. Nội dung bức thư:

"Bạn thân mến, cảm ơn bạn về những ngày rất đặc biệt này. Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc trong tình bạn của chúng ta. Tôi biết rằng bạn cũng chăm sóc cho tôi dù bạn không nhìn thấy tôi. Đôi khi để lôi kéo sự chú ý của chúng ta Thiên Chúa đã đánh gục chúng ta, hay ít ra Chúa làm cho ta mù loà, với hơi thở cuối cùng này tôi cầu xin Chúa cho chị được nhìn thấy trở lại. Nhưng không phải thấy như chị thường thấy. Nếu biết tập nhìn bằng con tim, cuộc đời của chị sẽ phong phú hơn."

Chúng ta có đôi tai rất thính, đôi mắt rất sáng, miệng rất đẹp. Vấn đề ở đây là chúng ta không nhìn bằng cặp mắt bình thường, nghe và nói bình thường. Nhưng phải nói và nghe bằng con tim.

Chúng ta cảm điếc khi chúng ta không nghe được những nỗi niềm ray rứt của người khác. Cảm điếc khi chúng ta đứng dưng trước những đau khổ của những người bệnh hoạn, tật nguyền, trẻ thơ bơ vơ.

Chúng ta cảm điếc khi chúng ta không nghe Chúa Giêsu nói lời sự thật, nói lời yêu thương, nói lời hoà giải. Có khi trong một ngày chúng ta nói biết bao là lời hằn học, hận thù, độc ác, gây đau khổ, gây oán thù, gây chia rẽ. Muốn tránh được những cảm điếc này chúng ta phải cầu nguyện: "Lạy Chúa xin cho con được nói, xin cho con được nghe. Xin Chúa hãy phán một lời hãy mở ra".

Không phải chúng ta chỉ nghe nói một mình. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ và bước xa hơn nữa. Chúa Giêsu đã chữa lành cho người cảm điếc và Ngài mời gọi chúng ta thi hành tác vụ chữa lành cho những người cảm điếc. Chúng ta không thể chữa được như Chúa. Nhưng chúng ta có thể trở nên đôi tai cho người điếc, trở nên cái miệng cho người câm.

Ở bên Mỹ, muốn đoạt được giải thưởng nổi tiếng thì tác phẩm của mình phải làm tác động đến trái tim người đọc và có thể vượt qua mọi biên giới của các quốc gia. Có một nhà văn cũng là một nhà báo mơ ước như vậy. Nhưng một ngày kia, tình cờ ông ta đến một nhà dưỡng lão, gặp một cụ già ngồi ghé đá. Ông cụ kể về gia đình, con cái của cụ. Ông có nhiều con nhưng chúng đi xa hết, đưa con gái út ở tận bên Đức, ít khi liên lạc được bằng điện thoại. Tay ông bị liệt nên không viết thư được cho con, nghe vậy ông nhà báo liền lấy giấy viết ra viết dùm ông cụ một lá thư. Viết xong anh cầm tay cho ông cụ ký tên. Và hai hàng nước mắt của cụ lăn trên má. Ông cụ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh nhà báo trở về nhà và hai hàng nước mắt cũng tuôn chảy. Anh cảm thấy ngày hôm ấy anh đã đoạt được giải thưởng rồi.

Anh chỉ viết một lá thư thôi. Nhưng những dòng chữ ấy đã chạm đến trái tim con người, anh đã cho cụ mượn đôi tay, mượn cái miệng để diễn tả nỗi lòng của ông cụ đối với đứa con gái thân yêu và xa cách nghìn trùng.

Trong cuộc sống hàng ngày có biết bao nhiêu công việc, biết bao dịp để chúng ta có thể giúp đỡ người khác. Chúng ta phải biết làm tác vụ chữa lành tâm đieéc của Chúa Giê-su, chúng ta cho người không biết nói mượn miệng lưỡi của chúng ta, cho người khác nghe được lời sự thật, lời an ủi, lời khuyến khích.

Hôm nay tôi chỉ mời anh chị em chiêm ngắm hình ảnh của người tâm đieéc để từ lòng chúng ta thốt lên một lời tạ ơn về quà tặng và ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Đồng thời chúng ta ý thức được chính mình cũng ở trong tình trạng tâm đieéc theo nghĩa toàn diện để xin Chúa chữa lành. Xin Thiên Chúa đưa chúng ta vào trong tác vụ chữa lành mà Chúa đã sống suốt cuộc đời của Ngài.

Tôi xin anh chị em hãy nhớ lại một cử chỉ rất quen thuộc mà mỗi lần tham dự thánh lễ chúng ta đều thực hiện. Đây là lúc nghe đọc Tin Mừng chúng ta đọc: "Lạy Chúa vinh danh Chúa" và ta làm dấu thánh giá trên trán, trên môi, trên ngực. Đây chính là dấu chỉ bề ngoài để nói lên ý nghĩa bên trong. Hãy mở ra: ý muốn nói: Lạy Chúa xin hãy mở trí khôn con, xin mở miệng con, xin mở trái tim con, để con được hiểu, để con cảm nhận, để con có thể nói lời của Chúa. Một cử chỉ rất quen thuộc và vì quá quen nên chúng ta xem thường. Ước gì mỗi lần làm dấu thánh giá chúng ta ý thức được: Phải mở trí, mở lòng, mở miệng ra để chúng ta thoát khỏi cảnh tâm đieéc.

Lạy Chúa, xin hãy dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho những người què cụt, làm đôi mắt cho những ai phải đui mù, làm lỗ tai cho những người bị đieéc, làm miệng lưỡi cho những người không nói được, làm tiếng kêu cho những người bị bắt công. Lạy Chúa xin cứ gửi con ra đồng lúa để đem cơm cho những người đói đang chờ, đem nước cho những người bị khát, đem thuốc thang cho những người đau ốm, đem áo quần cho những người trần trụi, đem mềm đắp cho người rét đang run. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường thấp đèn soi cho ai bước trong đêm, đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh. Truyền cảm thông cho lũ khách đơn côi, nâng đỡ dậy cho những kẻ bị chà đạp, đem tự do cho những kiếp đọa đày.
Amen.



SÔNG ĐẠO

Cắt tóc miễn phí cho người nghèo nhất

Từ vài tháng nay, anh David Kodat, 28 tuổi cắt tóc miễn phí cho những người anh gặp ngoài đường sáng chúa nhật.

Chắc chắn các bạn đã nghe nhiều sáng kiến như thế này ở Mỹ và gần đây ở Vatican: càng ngày càng có nhiều thiện

nguyện viên tình nguyện cắt tóc cho những người không có tiền đi cắt tóc. Sáng kiến tốt đẹp này đã đi đến Strassbourg, Pháp, tờ tin tức của Alsace đăng tin từ vài tháng nay anh David Kodat, người ta hay gọi anh là Zafer, mỗi sáng chúa nhật anh đến Strassbourg, thủ đô vùng Alsace để gặp những người nghèo và cắt tóc cho họ. David Kodat ở trong nghề từ năm 2001, cha anh dạy nghề cho anh. Năm nay anh 28 tuổi và đã có hai tiệm cắt tóc. Ý tưởng xuống đường cắt tóc nảy sinh từ đầu năm nay: “Tôi thấy có người làm như vậy ở New York. Tôi tự hỏi mình có làm được như vậy không?” Câu trả lời thật đơn giản: làm được chứ! Và thế là anh bắt tay vào việc này ở Pháp.

Và thế là sáng chúa nhật, Zafer bắt chiếc ghế đầu đến ngồi ở quảng trường Kléber trung tâm thành phố dưới con mắt tò mò của khách qua đường hay khách du lịch. Chỉ trong vòng hai mươi phút, mọi chuyện đều xong: “Tất cả những gì tôi xin họ là nụ cười!”

Anh tình nguyện cắt tóc miễn phí cho ai xin mình cắt tóc sáng chúa nhật. Anh cho tờ báo biết, anh chỉ cắt cho hai người một lần vì máy cắt tự động của anh chỉ đủ pin dùng cho hai lần: “Có thể cắt thêm một lần nữa nhưng không chắc lắm”, anh nói!

Chúa nhật nọ, trong chuyến đi thường lệ của mình, anh Kodat gặp Laurent. Anh này không có nhà, anh trọ ở trung tâm Adoma nhưng thu nhập của anh rất ít: “Tôi lãnh trợ cấp thất nghiệp. Tôi dành ra 100 orô tiền ăn, còn lại mọi thứ phải tính toán. Lần cuối tôi cắt tóc là vào tháng 4, một người bạn tù cắt cho tôi. Sớm muộn tôi cũng đến xin bạn tôi cắt tóc và anh Kodat đề nghị cắt tóc cho tôi”, Laurent rất vui vì có được dịp may này.

David Kodat không gặp vấn đề gì khi cắt tóc miễn phí ở chỗ công cộng.

Khi làm như vậy anh David Kodat mong những người ở ngành nghề khác cũng làm như anh...! “Tôi mong các anh làm bếp, các tiệm ăn hay bất cứ một ngành nghề nào sẽ làm tương tự như vậy. Những người này bị bỏ rơi. Chúng ta không thể biết có bao nhiêu người ở trong tình trạng này.” Anh thích niềm vui thiện nguyện này được lây lan: “Lây ở Pháp rồi lan ra nước ngoài. Nếu tôi làm được hai nước mỗi năm thì thật cool.” Nước Mỹ đứng đầu danh sách...Ở mỗi nước sẽ có người tiếp sức”, anh hy vọng như thế.

Ghế cắt tóc đặt ở quảng trường Kléber, anh bạn Ali Koyot chụp hình và đăng trên trang mạng xã hội với câu ngạn ngữ: “Cảm nhận đẹp nhất về hạnh phúc là khi mình mang hạnh phúc đến cho người khác.”

TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ

ĐỨC GIÁO HOÀNG BẤT NGỜ DỰ LỄ NHƯ MỘT TÍN HỮU

Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường khuyến khích các Giám Mục nên sống gần gũi hơn với các tín hữu (christian) như ngài đã luôn luôn thực hành khi còn làm

Giám Mục ở Argentina. Hôm thứ sáu 21.8.2015, nhân ngày lễ Thánh Pio X, ĐTC đã ở lại dự lễ với các tín hữu tại Nguyễn Đường của Thánh nhân nằm trong Đền Thánh Phêrô.

Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Thánh Lễ sáng sớm đó là hoàn toàn ngẫu nhiên, một phát ngôn viên của Vatican, Lm. Ciro Benedettini, cho biết: Đức Giáo Hoàng đã đi một mình tới Nguyễn Đường của Thánh Pio X, cũng là nơi lưu giữ thi hài của thánh nhân, để cầu nguyện riêng, nhưng sau đó đã ở lại tham dự Thánh Lễ khi thấy vị chủ tế tiến ra. Báo Vatican L'Osservatore Romano cho biết có khoảng 70 người đã có mặt khi buổi lễ bắt đầu, nhưng những người khác trong đền thánh đã thấy Đức Giáo Hoàng, và cũng ủa tới tham dự tạo thành một buổi lễ lớn.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nói rằng mình là một người hâm mộ Thánh Piô X, và đã cho di chuyển quang cảnh giáng sinh thường dựng lên hàng năm trước Nguyễn Đường ra một nơi khác để không che khuất ngôi mộ của thánh nhân. Hôm ấy, ngài đã cử hành Thánh Lễ hàng ngày của mình tại Nhà Nguyễn Thánh Martha rồi, và có ý ghé thăm ngôi mộ để kỷ niệm ngày lễ của thánh nhân trong một chốc lát mà thôi, tuy nhiên, vì thấy Đức Ông Lucio Bonora đang tiến lên bàn thờ thì ngài quyết định ở lại tham dự Thánh Lễ. Đức Giáo Hoàng đã trao đổi lời chúc bình an với những người chung quanh và khi rước lễ, cũng xếp hàng hiệp lễ với các tín hữu khác.

Được biết Đức Ông Lucio Bonora là một Linh Mục của Giáo Phận Treviso ở phía Bắc nước Ý, đang làm việc tại phủ Quốc Vụ Khanh, ngài là một học giả chuyên về Thánh Piô X. Cuối lễ, Đức Ông đã mời mọi người "hãy phó thác mọi nhu cầu của gia đình và của Giáo Hội cho Thánh Piô X, và đặc biệt cầu nguyện cho người kế nhiệm là Đức Phanxicô cũng đang hiện diện nơi đây." Sau lễ, Đức Thánh Cha đã tâm sự với Đức Ông Bonora rằng ngài đã cầu nguyện cách riêng cho các Giáo Lý Viên. Tại Argentina, Thánh Piô X là vị Thánh bảo trợ của các Giáo Lý Viên. Khi còn là Tổng Giám Mục của Buenos Aires, hằng năm vào ngày lễ kính Thánh Piô X, Đức Giáo Hoàng đã dâng lễ và gặp gỡ các Giáo Lý Viên từ các Giáo Xứ tới. "Hôm nay tôi đến để cầu nguyện riêng, nhưng khi thấy Đức Ông lên bàn thờ để dâng lễ thì tôi quyết định ở lại... Tôi đã nói tôi là một người hâm mộ Thánh Piô X mà."

Mà thực vậy, có vẻ như Đức Phanxicô đã học hỏi được nhiều nhân đức của Thánh Piô X.

Hãy truyền đạt đức tin cho con cái, dạy chúng cách làm dấu thánh giá!

Tuần qua, cuộc tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài đã đi vài vòng trên chiếc Popemobile để chào những

người hành hương.

Trong khoảng 20 phút, Ngài chúc lành cho các em bé và nhận một vài món quà. Trong buổi tiếp kiến này, Đức Giáo Hoàng quyết định nói về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong gia đình

Thật đẹp làm sao khi người mẹ dạy con gửi một nụ hôn đến Chúa Giêsu hay đến Đức Trinh Nữ Maria! Ngay thời điểm đó, tâm hồn đứa bé trở thành nơi cầu nguyện. Đó là một món quà từ Chúa Thánh Thần.

Đức Thánh Cha nói rằng ngang qua việc cầu nguyện trong gia đình, món quà từ Chúa Thánh Thần này lớn lên. Ngài cũng nhận ra rằng các gia đình thường bận rộn và không có thời gian để phản tỉnh.

Bất cứ ai sống đời sống gia đình đều nhanh chóng học cách giải quyết phương trình toán học mà các chuyên gia thậm chí cũng không giải được: chuyển 24 giờ thành 48 giờ. Đó là sự thật! Có những người cha và người mẹ xứng đáng nhận giải Nobel cho việc giải bài toán đó.

Đức Thánh Cha giải thích rằng việc cầu nguyện chung trong gia đình dẫn con tìm đến sự bình an nội tâm đầu cho ta không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Ngài nói rằng việc đọc Tin Mừng trong gia đình là khởi đầu quan trọng.

Các con hãy tự hỏi: “Gia đình tôi có ít nhất một quyển Tin Mừng không? Nhà tôi có đọc Tin Mừng cùng với nhau không? Chúng tôi có suy niệm khi lần hạt không?” Tin Mừng được đọc trong gia đình giống như bánh tốt lành nuôi sống tâm hồn mỗi người.

Ngài nói rằng việc chuyển tiếp đức tin cho các thế hệ trẻ là điều cần phải làm và thể hiện sự lo lắng khi trẻ em không biết cách làm dấu thánh giá. *Có những đứa trẻ không được học cách làm dấu thánh giá. Các bậc phụ huynh hãy dạy cho con cái điều đó. Đó là bổn phận của những người làm cha làm mẹ.*

Dòng các nữ tu khiêm thị Sacramentina

Nữ tu Maria Margarita cho biết: “Rất nhiều người nghĩ người khuyết tật thì không làm gì được nhưng chúng tôi chứng minh không phải vậy,” nữ tu Margarita thuộc Dòng các nữ tu khiêm thị Sacramentina ở Argentina, Dòng làm việc ở Cotelengo trong vùng Claypole, Buenos Aires và nuôi dạy 450 em khuyết tật đủ dạng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Vatican, sơ cho biết Dòng của sơ hay gặp cha Bergoglio, bây giờ là Giáo hoàng Phanxicô, vì lúc đó ngài hay dẫn các chủng sinh Dòng Tên đi sinh hoạt mục vụ. Đức Giáo hoàng nói “qua các vết thương, qua mùi chiên, qua những người bị loại trừ, chúng ta khám phá Chúa Giêsu nơi người khác”, và ngài nói, phải sống từng ngày với ý tưởng cương quyết thuyết phục xã hội để người khuyết tật phải được xem như người anh em, người cũng thuộc về cộng đồng của chúng ta, không được xem họ là khác biệt”.

Dòng được thành lập ở Piémont, Ý vào năm 1927 theo sáng kiến của nhà sáng

lập Dòng Quan Phòng, thánh Luis Orione. Có nhiều người trẻ bị mù nhưng họ có ơn gọi và họ không biết có Dòng này. Trả lời phỏng vấn, nữ tu Maria Margaritacho biết bà ở trong Dòng đã được 25 năm và nếu phải chọn lựa lại từ đầu, bà cũng sẽ chọn lựa đi tu, vì tôi “rất hạnh phúc.” Bà lặp lại nhiều lần như thế trong buổi nói chuyện với Radio Vatican.

Cuba chuẩn bị nơi cử hành Thánh Lễ của Đức Thánh Cha HABANA. Quảng trường Cách Mạng ở thủ đô La Habana của Cuba đã được chuẩn bị cho thánh lễ ĐTC Phanxicô sẽ cử hành tại đây sáng chúa nhật 20-9 sắp tới.

Một bàn thờ lớn và một nhà mặc áo lễ với màu cờ vàng trắng của Vatican, cùng với 3 bức cao dành cho giới báo chí, và ca đoàn cũng đã được chuẩn bị xong hôm 26-8 vừa qua.

Giới báo chí ghi nhận rằng từ hơn 40 ngày nay, khoảng 50 công nhân đã làm việc để chuẩn bị cho khu vực ĐTC sẽ cử hành thánh lễ khi ngài từ Roma bay đến Cuba.

Cũng tại Quảng trường Cách mạng này, ĐGH Gioan Phaolô 2 đã cử hành thánh lễ hồi năm 1998 và ĐGH Biển Đức 16 hồi năm 2012. Quanh Quảng trường có nhiều trụ sở của các bộ và tượng đài Ông José Marti, anh hùng độc lập của Cuba. Theo báo chí địa phương, chỉ cần thiết lập một số dụng cụ trang trí và các hàng rào cho buổi lễ.

Chủ tịch Raoul Castro đứng đầu trong số 4 ngàn khách mời dự lễ, cùng với hàng trăm ngàn tín hữu.

Sau thủ đô La Habana, ĐTC sẽ đến thăm và cử hành thánh lễ tại giáo phận Holguin ở mạn đông bắc Cuba, trước khi bay đến thành phố Santiago de Cuba ở mạn cực nam Cuba, nơi có Đền thánh Đức Mẹ bác ái mở đồng, bôn mạng của nước này. Theo các cơ quan truyền thông Cuba, công việc chuẩn bị đón tiếp ĐTC tại các nơi này cũng đang được hoàn thành

Phó tổng thống Hoa Kỳ Biden nói ĐGH Phanxicô đã làm sống lại giáo huấn xã hội Công giáo

Phó tổng thống Hoa Kỳ đã nói rằng Đức Thánh Phanxicô “đã trở thành một nguyên tắc chỉ đạo về đạo đức cho thế giới.”

Ông Biden, người Công giáo, nói rằng Đức Thánh Cha đang giống tiếng chuông cảnh tỉnh đạo đức về “một số vấn đề quan trọng nhất của thời đại chúng ta, từ sự bất bình đẳng đến biến đổi khí hậu.” Phó Tổng thống đưa ra nhận xét của mình trong một tuyên bố, ông tìm cách chứng minh rằng tuyên bố công khai của Đức Thánh Cha đã trùng hợp với các chính sách đột phá của chính quyền Obama.

Về phần lãnh đạo của Đức Thánh Cha trong Giáo Hội, ông Biden nói: “Đức Thánh Cha Phanxicô đã truyền hơi thở sự sống mới vào những gì mà tôi tin rằng nhiệm vụ trung tâm của đức tin của chúng ta là: Học thuyết xã hội Công

giáo”.Người Công giáo Thái Lan chung dự buổi cầu nguyện liên tôn giáo sau vụ đánh bom Bangkok

Người Công giáo ở Bangkok cùng quy tụ với các đồng bào của mình hôm thứ sáu tuần trước, để cầu cho hòa bình, trước biến cố đánh bom một đền thờ Ấn giáo trong thành phố, đã khiến 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Buổi phụng vụ liên tôn hôm 21 -8 được tổ chức bên ngoài đền Erawan, có phần phụng vụ Lời Chúa, và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ đánh bom. Hơn 800 người đã tham dự, và lời nhắn nhủ đoàn kết chung lòng của Đức Giáo hoàng Phanxicô được đọc lên và phân phát cho mọi người, kể cả các giới chức chính phủ.

Đức cha Andrew Vissanu Thanya Anan, phó tổng thư ký của hội đồng giám mục Thái, cho biết, ‘Các giám mục và giáo dân Công giáo Thái Lan rất đau lòng, và bày tỏ tình đoàn kết sâu sắc trong lời cầu nguyện với các nạn nhân trong vụ đánh bom ở đền Erawan.

Mọi người xúc động trước lời nhắn nhủ chung lòng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, sự lo lắng, và gần gũi của ngài, và đáp lại mọi người biết ơn ngài tự đáy lòng.’

Trong lời nhắn nhủ, Đức Thánh Cha bày tỏ sự chung lòng, và sẽ ở bên mọi người bằng lời cầu nguyện, đồng thời xin ‘ơn hòa bình và chữa lành của Chúa xuống trên vương quốc Thái Lan.’

Đức cha Vissanu cho biết, ‘Chúng tôi biết rằng đây là chuyện rất khó khăn, và chúng tôi cần ơn Chúa để được chữa lành. Ác tâm và báo thù không bao giờ tìm được một câu trả lời chung cuộc, nhưng chỉ tình yêu và cầu nguyện mới có thể chữa lành và thắng được thù hận, đem lại sự tha thứ cho một nền hòa bình và phát triển trường cửu.

Những sự kiện kinh hoàng như thế này thường khơi lên hoang mang, oán ghét và báo thù, nhưng thật xúc động và đầy phấn khởi thấy những người thuộc mọi tôn giáo đang cảm nhận được sức mạnh của cầu nguyện, và cùng nhau kêu cầu hòa bình, cùng nhau cầu nguyện.’

Các giám mục địa phương hoan nghênh lời mời của các viên chức chính phủ Bangkok muốn có buổi phụng vụ cầu nguyện liên tôn giáo, và nhìn nhận tầm quan trọng của cầu nguyện trong việc gắn kết cộng đồng và thăng tiếng hòa bình và hòa hợp trên khắp Thái Lan.

Các phái Kitô giáo khác, cũng như các tôn giáo khác, cũng thay nhau dẫn buổi cầu nguyện.

Đức cha Vissanu đau lòng kể lại rằng trong số các nạn nhân vụ đánh bom hôm 17-8, có một thanh niên Công giáo người Trung Quốc, Tee Wu Shenqi. Thánh lễ an táng của anh được cử hành tại Nhà Thờ Chúa Cứu thế ở Bangkok, với sự

hiện diện của thân quyền đến từ Trung Quốc, cũng là những người Công giáo. Jithapha Aae, một thanh niên trong giáo xứ cho biết, ‘vụ đánh bom tại Erawan, nhắm đến những người dân vô tội đang cầu nguyện, đây là hành động hèn hạ và đáng ghê tởm, chúng tôi hi vọng rằng những lời cầu nguyện sẽ đem lại hi vọng và nụ cười trên mảnh đất hoa cười của chúng tôi ... chúng tôi hi vọng rằng mọi người sẽ thêm động lực và hứng khởi để làm việc vì một thế giới tốt đẹp hơn.’

Nhật lo lắng về nạn tự tử trong giới trẻ trong nước

Bản tin của Asia-News, cơ quan thông tin của Pontificio Istituto Missioni Estere – Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, trong số ra ngày 20 tháng 8 trích thuật báo cáo của Văn phòng Nội Các Chính Phủ Nhật, trong đó ghi nhận 18.048 trường hợp tự tử, giữa năm 1971 và năm 2013, liên quan đến trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết các vụ tự tử xảy ra vào những ngày lễ của Nhật Bản cuối mùa xuân và mùa hè. Nghiêm trọng nhất là vụ 131 thiếu niên tự sát vào ngày 1 tháng 9 năm ngoái. Con số tự tử vào ngày 1 tháng 9 hàng năm chưa bao giờ dưới mức 100 người trong suốt một thập niên qua. Vì thế, ngày 1 tháng 9 năm nay đến trong âu lo của nhiều người.

Ngày 11 tháng 4 hàng năm cũng là một ngày khủng khiếp với con số trung bình số ca tự tử là 99 trường hợp, theo sau là ngày 8 tháng 4, rồi ngày 2 tháng 9 và 31 tháng 8 với 95, 94 và 92 các vụ tự tử. Trong những năm gần đây, tính trung bình mỗi ngày có 49 trường hợp tự tử.

Các cuộc điều tra của chính phủ cho thấy một trong những lý do chính dẫn đến tự tử trong số các học sinh trung học và tiểu học là những học hặc trong gia đình. Nguyên nhân tiếp theo là sự thất bại ở trường, mối quan tâm về sự lựa chọn nghề nghiệp, bệnh tâm thần và trầm cảm.

Theo cha Cazzaniga, Nhật Bản là một trong những nước có mức giáo dục cao nhất với khoảng 80 phần trăm sinh viên có được một nền giáo dục sau trung học. Tuy nhiên, “các chương trình giáo dục được thúc đẩy bởi nhu cầu của nền kinh tế quá nhấn mạnh đến các ngành khoa học tự nhiên hơn là khoa học nhân văn. Trẻ em được đào tạo để thúc đẩy sự phát triển của đất nước,” ngài nói. Hậu quả của nền giáo dục và kinh tế ấy là một xã hội vô thần, hiện sinh, thực dụng và tranh đua quyết liệt.

Kitô giáo đến với Nhật Bản nhờ các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha, các nhà thám hiểm, và đặc biệt là các Linh Mục dòng Tên, chẳng hạn như Thánh Phanxicô Xaviê. Người Công Giáo đã thành lập nên thành phố Nagasaki, có thời được xem là trung tâm Kitô giáo quan trọng nhất ở vùng Viễn Đông.

Nhật Bản là đất nước đã có đến 434 vị tử đạo đã được tuyên phong, và hàng trăm ngàn các vị tử đạo chưa được biết đến; nhưng giờ đây 99% dân số là vô thần.

Sau thế chiến thứ hai, đứng trước những tàn phá kinh hoàng của chiến tranh, chủ nghĩa hiện sinh phát triển rất mạnh.

Theo Niên Giám của Tòa Thánh năm 2011, Nhật Bản có khoảng 509.000 người Công Giáo tức là chưa tới 0.5% tổng dân số. Tuy thế, Nhật vẫn có đến 16 Giáo Phận, trong đó có ba Tổng Giáo Phận với 1.589 Linh Mục và 848 Giáo Xứ trong cả nước.

Đức Thánh Cha Phanxicô có một tình cảm đặc biệt với Nhật Bản, Nhiều lần ngài giải thích rằng khi còn nhỏ ngài đã muốn trở thành một nhà truyền giáo ở Nhật Bản. Hôm thứ tư 21.8.2015, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp đặc biệt dành cho 200 bạn trẻ Nhật Bản tại Vườn Damasus. Đây là một sự kiện bất thường bởi các vị Giáo Hoàng hiếm khi chào đón du khách trong tháng Tám. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô đã không ngần ngại gặp gỡ cá nhân với nhóm bạn trẻ này.

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN

Lịch Phụng Vụ:

- _ 9/06/2015: CN XXIII thường niên
- _ 9/13/2015: CN XXIV thường niên
- _ 9/20/2015: CN XXV thường niên
- _ 9/27/2015: CN XXVI thường niên

Ngày Picnic Cộng Đoàn ĐMLV

I. Ngày 27 Tháng 9 Năm 2015

II. Tại Tư Gia địa chỉ: **33605 Fields Dr, Winchester, CA 92596.**

III. Chương Trình tổng quát:

1. 9:00 AM – Setup: dựng lều, bàn ghế, dàn Nhạc
2. 10:00 AM - Khai mạc
3. 12:00PM – 1:30PM: Ăn bữa trưa
4. 1:30PM – 2:00PM : Chuẩn bị rước kiệu
5. 2:00PM – 3:00PM: Thánh Lễ
6. 3:00PM – 6:30PM: Sinh hoạt Cộng đoàn
7. 6:30PM - 7:30PM: Ăn bữa chiều
8. 7:30PM - 8:00PM: dọn dẹp vệ sinh
9. 8:00PM –11:00PM: Sinh Hoạt Văn Nghệ

Ăn Thực

Ăn Sáng:

Coffee, bánh ngọt, donnut và Trà

Ăn Trưa:

1. Bún thịt nướng, chả giò
2. Bún Mộc
3. Thịt xỏ xôi
4. Spaghetti.

Ăn tối :

1. Thịt kho trứng
2. Dưa chua
3. Canh rau đay

Giải khát :

1. Nước lọc
2. Nước ngọt
3. Sâm bổ lượng
4. Nước rau má

Snacks: Bánh Ngọt, Soda, Juice, bánh kẹo và Trái Cây

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN

Bốn chuyện hiểu lầm nhất về Đức Giáo hoàng Phanxicô

Viện Nghiên cứu Tôn giáo Chung đã phát hành một nghiên cứu hồi tuần trước, xem xét các suy nghĩ của người Công giáo Hoa Kỳ về Giáo hội Công giáo, về chính trị Hoa Kỳ, và về Đức Giáo hoàng Phanxicô. Một chuyện bất ngờ là, gần 40% người Công giáo Hoa Kỳ tin, và tin một cách sai lầm rằng, Đức Giáo hoàng Phanxicô ủng hộ hôn nhân đồng tính. Dưới triều giáo hoàng của ngài, giáo hội đã trở nên chào đón hơn với cộng đồng LGBT, nhưng về mặt hôn nhân vẫn không có thay đổi gì.

Hết lần này đến lần khác, qua những câu chuyện mà truyền thông thêu dệt, qua sự thiếu hiểu biết về đạo, và qua những mưu toan chính trị, một hình ảnh không đúng về Đức Giáo hoàng Phanxicô đã xuất hiện. Và đây là 4 chuyện viển vông hàng đầu mà chúng ta phải loại bỏ ngay và triệt để trước khi đón chào Đức Phanxicô.

1. Giáo hoàng Phanxicô không theo Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa.

Chơi trò đá qua đá về trái banh chính trị là một chuyện có từ lâu đời với cương vị

giáo hoàng. Từ các hoàng đế Roma cổ, cho đến các quốc vương Anh thời Phục hưng, đến các nghị sỹ, chính trị gia thời nay, tất cả đều đã lợi dụng giáo hoàng để thúc đẩy các nghị trình hệ tư tưởng của mình. Dưới thời Đức Bênêđictô XVI, nhiều chính trị gia ở Hoa Kỳ đã cố gắng lập luận rằng lập trường chống hôn nhân đồng tính và phá thai của ngài cho thấy các ưu tiên hàng đầu của Giáo hội Công giáo đi liền với Đảng Cộng hòa. Một nhà bình luận Công giáo bảo thủ có tiếng, từng đi xa đến mức lập luận rằng Đức Bênêđictô không thực sự tin tưởng lời phê phán dữ dội từ chính miệng ngài đối với kinh tế toàn cầu.

Đáng buồn thay, bây giờ những người Đảng Dân chủ lại cố gắng làm chuyện y hệt với Đức Phanxicô. Hồi tháng 9, 2013, William Saletan của tờ Slate đã viết một bài báo ‘Giáo hoàng Phanxicô là người theo chủ nghĩa tự do.’ Bài báo của ông dựa theo bài phỏng vấn Đức Phanxicô của tạp chí Dòng Tên, trong đó ngài lập luận rằng Giáo hội không được trở nên ‘ám ảnh’ với phá thai, hôn nhân đồng tính, và tránh thai. Và cùng ngày bài phỏng vấn được đăng, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lên án phá thai là một phần của ‘văn hóa thải loại.’

Đức Phanxicô không theo đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ. Chính trị của Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội Công giáo không ăn khớp với cả hai đảng lớn của chính trị Hoa Kỳ. Dự kiến rằng, những lời chỉ trích của Đức Phanxicô về chủ nghĩa cá nhân triệt để trước mặt Lưỡng viện vào tháng tới, sẽ khiến những thiên cận của cả hai đảng phải giật mình.

2. Ngài không theo chủ nghĩa Marx, không phải Cộng sản, hay theo chủ nghĩa xã hội.

Những gợi ý lộ bịch. cho rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô theo các hệ tư tưởng của Karl Marx, đã gây sóng gió ở Hoa Kỳ hồi tháng 11, 2013, khi Rush Limbaugh nói rằng Đức Phanxicô ‘không biết những gì mình đang nói về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.’ Bàn về những người ảnh hưởng trên Đức Phanxicô, ông Limbaugh cho rằng ngài đang rao giảng ‘một chủ nghĩa Marx thuần túy.’ Nhưng học giả tôn giáo Reza Aslan đã có câu trả lời rất đơn giản: ‘Có ai đó ảnh hưởng lên Đức Phanxicô. Đó chính là Chúa Giêsu.’ Bản thân Đức Giáo hoàng cũng đã lên tiếng sau đó vài tuần. ‘Hệ tư tưởng Marx là sai lầm. Nhưng tôi đã gặp nhiều người theo chủ nghĩa Marx trong đời, và họ là những người tốt, nên tôi không thấy bị xúc phạm gì.’

3. Ngài không hẳn là người mê thú cung.

Hồi tháng 12 năm ngoái, tờ New York Times đã chạy một bài cho rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói với một cậu bé rằng, chú chó mới chết của cậu sẽ có một chỗ trong thiên đàng. Vài ngày sau, tờ báo này phải rút lại câu chuyện náo động này. Dù Đức Phanxicô lấy danh hiệu theo thánh Phanxicô, vị thánh bảo trợ của động vật và tạo vật, nhưng chắc chắn ngài không yêu thú cưng hơn con người, theo kiểu mà tờ Times ngụ ý. Thật sự, Đức Phanxicô đã chỉ trích các cặp vợ chồng

chọn cho mình những căn nhà nghỉ hè và thú cưng hơn là con cái.

4. Ngài cũng chẳng phải là dị giáo.

Nhà báo Ross Douthat của tờ New York Times mới đây cho rằng Đức Phanxicô đang quanh quẩn với dị giáo và dẫn Giáo hội Công giáo đến bờ vực ly giáo. Thật là lạ lùng khi các nhà phê bình lại công khai chất vấn những thiện ý Công giáo của người được bầu chọn theo giáo luật làm Đại diện Chúa Giêsu Kitô. Đức Phanxicô thật bình thản trước những náo động về sự chính thống của ngài. ‘Tôi là người con trung thành của Giáo hội.’

Một người con trung thành, một người tận căn bị hiểu lầm, và một ngôn sứ lên án những quá đáng của xã hội đương thời? Đức Phanxicô chắc chắn mang nhiều hình ảnh của Chúa Giêsu. Và một lần nữa, theo tôi, đây mới là điểm máu chốt nhất để hiểu ngài.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

ĐÀO HOA

Nguyễn Hương

Dòng sông Thanh khi hiền hòa khi chảy xiết giữa đôi bờ. Bờ bên này là làng Dương, người dân sinh sống bằng nghề chài lưới và trồng trọt. Bờ bên kia... Bờ bên kia luôn tỏa ánh sáng lấp lánh và thoang thoang mùi hương.

Thầy giáo Minh giảng cho học trò nghe bờ bên kia là nơi của các bậc Hiền Nhân. Và thầy cũng không giấu học trò là thầy thiết tha mong được sang bờ bên kia lắm. Mong muốn của thầy Minh dần lây lan sang học trò. Ngày ngày, lớp học hướng mắt về phía bờ bên kia với niềm mong muốn ngày càng mãnh liệt hơn. Thầy trò ra sức làm những điều tốt lành cho mình và mọi người. Ngoài giờ học, thầy trò phân công nhau giúp những bà mẹ chăm sóc con cái, khâu vá và đan lưới, giúp những người đàn ông sửa chữa mái nhà và thuyền bè sau cơn bão...

Dân làng hết lời khen ngợi thầy trò. Những bà mẹ tận xa xôi dắt con mình tới nhà thầy, xin gởi con cho thầy để được học điều hay lẽ phải, để được thành người đáng kính. Những bà mẹ hỏi: "Thưa thầy, biết lấy gì để đáp đền công ơn thầy dạy dỗ các con của tôi?" Thầy Minh trả lời: "Hãy cho tôi một khúc gỗ".

Những khúc gỗ tốt nhất từ khắp nơi được đem đến nhà thầy giáo Minh, chất thành đống to tướng. Một ngày kia, thầy giáo Minh gọi những học trò lớn lại và nói: – Đã đến lúc thầy trò ta biến giấc mơ thành sự thật được rồi. Chúng ta hãy đóng một con thuyền.

Thầy trò hào hứng lắm, kẻ cưa người xẻ kẻ bào người đục... Những vết thương do cưa xẻ gây nên không làm nhụt chí ai cả, làm ngày làm đêm quên ăn quên ngủ mà vẫn khỏe khoắn.

Bờ bên kia có vẻ đã gần hơn rất nhiều, ánh lấp lánh rực rỡ hơn và mùi hương

ngọt hơn. Thậm chí có người còn mơ thấy được bậc Hiền Nhân cầm tay và hơi ấm từ bàn tay Hiền Nhân truyền sang khiến những vết thương vì cưa xẻ gỗ làm thuyền biến mất như chưa hề bị đau đớn.

Khi con thuyền sắp xong thì chợt có một học trò hỏi: – Nếu thầy và các anh lớn đi hết thì lấy ai dạy các em nhỏ? Một câu hỏi không dễ trả lời. Các học trò tránh nhìn nhau, cũng tránh cả ánh mắt hình dấu hỏi của thầy. Ai cũng sợ mình là người được (bị) thầy chọn ở lại.

Công việc đóng thuyền vì vậy mà trở nên chậm chạp, ai cũng lo lắng hồi hộp, sợ khi con thuyền hoàn thành thì mình cũng chẳng được cùng nó ra đi. Bờ bên kia chợt thành xa xôi, ánh lấp lánh trở nên mờ nhạt và mùi hương chỉ còn là cơn gió thoảng qua.

Cuối cùng thì con thuyền cũng xong. Được đóng bằng loại gỗ tốt nhất nên nó toát lên sự vững chãi bền bỉ, gợi lòng tin có thể đi đến cùng trời cuối đất. Thầy giáo Minh nói: "Các con hãy đi chuyến này, thầy ở lại".

Các học trò lớn giật mình, rồi bật khóc. Đến lúc này thì ai cũng giành phần mình ở lại để thầy đi.

Thầy Minh nói: "Thầy dạy các con nhiều điều, nhưng tất cả chỉ là lý thuyết. Bằng cố là khi cần thực hành đức hy sinh các con đã rất ngại ngùng. Có lẽ thầy đã lầm, thầy cần ở lại để sửa chữa sai lầm của mình. Từ nay, thầy sẽ dạy theo một cách khác mới được".

Các học trò lớn khóc to hơn, nhận lỗi, và xin thầy tha thứ bằng cách hãy lên thuyền ngồi vào chỗ của mình. Nhưng thầy Minh đã quyết.

Những bà mẹ tiếp tục gửi con cho thầy Minh với lòng tin cậy vô biên. Và họ cũng thiết tha mong có ngày đưa con yêu quý của họ sẽ được lên một con thuyền đẹp để đi đến bờ bên kia như các anh học trò lớn đã ra đi.

Những khúc gỗ tốt nhất lại tiếp tục chồng chất bên nhau trong sân nhà thầy Minh thành đống to tướng. Và rồi, lứa học trò nhỏ ngày nào đã lớn.

Thầy Minh gọi học trò lại, và nói: "Các con, đã đến lúc chúng ta đóng một con thuyền." Chờ đợi từ lâu, các học trò reo lên mừng vui và nhanh nhẩu bắt tay vào việc.

Lần này, đã được dạy rất kỹ về đức hy sinh, các học trò lớn giành nhau là người ở lại để dạy cho lớp đàn em. Thầy Minh vui lòng lắm.

Con thuyền đã đóng xong, rất đẹp và rất vững chãi.

Tối hôm đó, khi thầy Minh và các học trò lớn đang sắp xếp cho chuyến đi về bờ bên kia sẽ khởi hành vào sớm mai thì một cô gái xuất hiện. Mọi người nhận ra cô là Lan, mồ côi, sống một mình ở cuối làng với nghề dệt vải. Quỳ thụp xuống trước

mặt thầy trò, cô Lan nói qua nước mắt: "Xin thầy và các anh cứu con. Con lỡ có thai rồi."

Thầy Minh và các học trò lớn chỉ biết há miệng mà không nói được gì. Cô Lan khóc như mưa: "Nếu không có người nhận là cha của đứa bé, con sẽ phải giết con của mình và bị đày ra Đảo Hoa. Con xin thầy và các anh mở lòng thương cứu mẹ con con."

Đảo Hoa nằm ở mé phía cuối dòng sông Thanh. Cô gái nào không chồng mà chửa sẽ bị đày ra Đảo Hoa sau khi phải uống thuốc tống đứa bé ra khỏi bụng để khỏi di lụy về sau.

Cô Lan vừa quỳ vừa lết tới trước mặt từng người, dập đầu cầu xin. Thầy giáo Minh và các học trò lớn cúi mặt, nghẹn lời.

Một anh học trò cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, cất giọng: "Cô lỡ thương ai mà không xứng đôi vừa lứa nên không dám đòi người ta cưới xin đàng hoàng phải không? Để thầy tôi nói dùm một tiếng, chắc cha mẹ người ta không nỡ từ chối đâu."

Cô Lan chỉ lắc đầu và khóc nức nở. Người học trò lớn thấy công việc chuẩn bị khởi hành còn ngổn ngang mà thời gian thì có hạn, anh quát: "Cô vui chơi ở đâu rồi tới đây bắt thầy trò tôi chịu mà được à? Thôi, cô hãy đi ngay đi để thầy trò tôi còn sắp xếp công việc cho kịp."

"Mẹ con cùng chết với nhau vậy." Cô Lan nói xong vụt chạy về hướng bờ sông. Thầy giáo Minh vội lệnh cho học trò rượt theo giữ cô lại. Các học trò lo lắng nhìn nhau, điều gì sẽ xảy ra?

Khuya, thầy giáo Minh gọi người học trò lớn nhất vào phòng riêng. Người học trò này cảm giác như trời sập xuống đầu. Sẵn sàng hy sinh, không tiếc, nhưng hy sinh cho tiếng thơm thì được, còn cho cái chuyện đang xảy ra thì... Và điều này mới là đáng sợ: làm cha đứa bé nghĩa là phải nhận mình là chồng của cô Lan, rồi cuộc đời mình sẽ ra sao?

Người học trò lớn nhất bước vào phòng thầy Minh, từng bước chân nặng như đeo đá, rồi người này giật mình nhìn thấy tóc trên đầu thầy mình đã rụng một mảng. "Chuyến đi này – Thầy giáo Minh nói với người học trò lớn nhất bằng giọng bình tĩnh – Con thay thầy chăm lo cho các bạn".

Người học trò kinh ngạc: "Thầy..." – "Thầy chỉ có một mình, không sợ gia đình phải buồn phiền, cũng không liên lụy tới ai." – "Nhưng..." Người học trò lớn chảy nước mắt: "Thưa thầy, hãy để chúng con chọn ra một người." – "Các con ai cũng có gia đình, cha mẹ, họ hàng." – "Thưa thầy, thầy là thầy..." – "Đừng cản. Kiếp này thầy không được qua bờ bên kia. Mỗi người mỗi duyên phận. Các con đừng bận lòng vì thầy. Hãy đi đi."

Cứng cổ nói với học trò như vậy nhưng khi còn lại một mình thì thầy Minh

khóc. Thấy người tìm tới cái chết mà không cứu thì sao dám mong được về nơi chốn của Hiền Nhân? Mà cứu người như thế này cầm bằng chôn chân mãi mãi, chôn Hiền Nhân lại càng xa mù.

Dân làng Dương quá kính trọng thầy giáo Minh nên nổi huyệt hễ trở nên trầm trọng. Tất cả các bậc cha mẹ đều rút con mình về. Mất nét vậy sao làm thầy được nữa. Không dạy học, thầy Minh làm ruộng để kiếm sống cho mình và cho cô Lan.

Cái bụng cô Lan ngày càng lớn, thành cái gai khổng lồ đâm vô mắt dân làng Dương. Lòng kính trọng vô biên dành cho thầy Minh giờ biến thành nổi khinh bỉ tột cùng. Nhỏ nước bọt sau lưng thầy không hả, họ nhỏ phệt ngay trước mặt thầy, cũng không hả, họ rủ nhau không mua lúa đậu ngô khoai do nhà thầy trồng và cũng không bán cho nhà thầy bất cứ thứ gì. Thầy và cô Lan bị cô lập hoàn toàn. Vẫn chưa hả, họ đuổi thầy và cô Lan ra khỏi làng.

Còn sót lại mấy khúc gỗ ngày nào khi còn được dân làng kính trọng biểu cho, thầy Minh xẻ ván để đóng một chiếc thuyền nhỏ. Cứ mỗi nhát búa đóng đinh vào những tấm ván, thầy lại rơi nước mắt, nhớ thầy trò trước đây đã đóng thuyền tràn trề niềm vui như thế nào. Để tránh tủi nhục vì bị phỉ nhổ, thầy Minh đợi nửa đêm, khi mọi người ngủ say, thầy mới đưa cô Lan lên thuyền, ra đi.

Lòng ngập tràn nuối tiếc, thầy Minh nhìn về phía bờ bên kia trải dài ánh sáng lấp lánh và mùi hương, nơi chốn đẹp đẽ đó chẳng có chỗ cho thầy nữa rồi. Chiếc thuyền nhỏ trông tránh tránh mãi mà không biết chọn hướng nào.

Cô Lan rụt rè nói thầy Minh quay mũi thuyền về hướng chợ, không đất đai không nhà cửa thì tới chợ tìm cách buôn bán mà kiếm sống qua ngày.

Con bão đột ngột biến dòng sông Thanh hiền hòa thành hung hãn, con thuyền nhỏ chưa tới chợ đã bị xoay mòng mòng chẳng biết phương hướng nào nữa. Trong lòng thầy Minh khởi lên ý nghĩ “Mình bị văng khỏi thuyền thì cũng là hay. Chấm dứt một kiếp nặng nợ”. Như đọc được ý nghĩ của thầy, cô Lan òa khóc và lao ra khỏi thuyền. Thầy phải níu lại và sợ chuyện xấu xảy ra, thầy ôm cô Lan thật chặt. Rồi con thuyền bị sóng nhồi lắc tăn tện, bung ra từng mảnh. Cả hai rơi tồm vào mịt mù.

Khi tỉnh lại, thầy Minh vui mừng nhận ra mùi hương quen thuộc của bờ bên kia. Số phận đã thôi thử thách thầy rồi sao? Bờ bên kia là đây sao? Là Đảo Hoa.

Và thầy đang nằm trong một cái hang, từ nơi đây nhìn ra, thầy nhìn thấy bạt ngàn hoa rực rỡ và thơm ngạt ngào át đi mùi ẩm mốc trong hang. Rồi thầy ngạc nhiên nghe tiếng con nít cười cười nói nói. Hóa ra những cô gái bị đày ra Đảo Hoa đã tìm cách cứu con mình bằng cách khi bị ép uống thuốc để tống đưa bé ra khỏi bụng, các cô đã lén đổ thuốc đi. Có cô bị bắt phải uống trước mặt mọi người thì cố giữ lại

ngụm cuối cùng trong miệng rồi sau đó móc họng nôn ra phân đã nuốt...

Mỗi người mẹ trồng cho con mình một cây hoa với niềm tin bám víu rằng cây hoa này tươi tốt thì con mình sẽ được may mắn. Niềm tin này được cả hai mẹ con thành kính vun xới khiến lần hồi mỗi cây hoa thành cánh đồng hoa thu hút ong bướm khắp nơi bay về mang theo hương phấn lạ từ nơi khác khiến từ những cây hoa bình thường ban đầu nay trở thành kỳ hoa dị thảo.

Người phụ nữ đang thêm củi vào đồng lửa để sưởi cho thầy tiếp tục nói giọng chứa chan hy vọng: "Khi nhận ra người bị ngất trên bãi là thầy, chúng tôi rất mừng, chắc ông trời thương mấy đứa nhỏ nên sai cơn bão đưa thầy tới đây".

Thầy giáo Minh trở lại nghề dạy học nhờ cơn bão. Bọn nhỏ có được thầy dạy chữ nghĩa cũng nhờ cơn bão. Ngoài dạy chữ nghĩa, thầy Minh còn dạy bọn con trai làm nhà, không thể sống mãi trong hang đá được. Khi ngôi nhà đầu tiên được dựng lên, đám phụ nữ òa khóc vì vui mừng. Căn nhà khiến họ thấy cuộc sống của mình giờ đây được che chở yên ổn. Còn bọn nhỏ, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một căn nhà, chúng rất ngạc nhiên và vui thích vì sự ấm cúng mà căn nhà đem lại. Ngạc nhiên nhất và vui thích nhất chính là những cánh cửa, bọn nhỏ chạy ù qua cửa chính rồi luôn qua cửa sau, và trèo qua cửa sổ. Không như cái hang, chỉ một cửa ra vào và khi cánh cửa đó chắn lại thì chẳng còn lối nào nữa.

Những căn nhà tiếp tục được dựng lên với sự tiếp tay rất hứng khởi của tất cả mọi người. Hai dãy nhà đối diện nhau làm thành một con đường. Những căn nhà và con đường đã đem lại luồng sinh khí mới mẻ cho cuộc sống trên Đảo Hoa, chấm dứt sự tạm bợ được chằng hay chớ của cuộc sống hang hốc, và chấm dứt luôn nỗi hoang mang chờ mong trong vô vọng.

Cô Lan sinh ra một bé trai kháu khỉnh, đặt tên Yên. Bao tử cực đã trải qua khiến cô chẳng cầu mong gì hơn yên ổn cho con của mình. Vậy nên cô Lan rất sợ hãi khi một ngày kia, thầy Minh dạy bọn con trai đóng thuyền.

Nỗi sợ hãi của cô Lan lây qua những phụ nữ khác. Từ ngày có thầy Minh, cuộc sống trên Đảo Hoa thay đổi kỳ diệu. Đùng bặt lòng về quá khứ thì hiện tại đối với tất cả mọi người là rất tốt lành. Sao thầy Minh lại ra đi? Cô Lan nhớ lại chiếc thuyền to lớn đẹp đẽ vững chãi ngày nào và chuyến về bờ bên kia mà thầy Minh bị lỡ vì cô.

Có giấu nỗi hoảng hốt, cô Lan rụt rè hỏi: "Thầy đóng thuyền để đi đâu?"

Thầy Minh trả lời: "Trên đảo có nhiều giống hoa lạ mà các nơi khác không có. Ngược lại, đảo không có những loại mà nơi khác có. Tôi đóng thuyền để đưa mọi người đi chợ trao đổi vài thứ."

Đây là lần đầu tiên họ rời Đảo Hoa sau bao ngày dài. Họ hồi hộp biết bao khi

xuống thuyền đi về phía con người. Kỳ hoa dị thảo được mọi người giành nhau mua, lại còn hỏi vườn ở đâu để tới tận nơi mua cho thỏa. Không biết nên trả lời thế nào, những người phụ nữ của Đảo Hoa bối rối nhìn thầy Minh. Thầy Minh chỉ tay về hướng Đảo Hoa xa xa lúc này nhìn như một cánh buồm nâu nhô lên giữa sông nước mênh mang, sóng vỗ quanh chân đảo thành những đốm sáng lấp lánh lấp lánh lấp lánh...

Thầy Minh nói: "Làng chúng tôi ở kia kia..."

Một người vọt miệng ra dáng đã biết rồi: "Bờ bên kia phải không?"

Nguyễn Hương

Phở Đà Lạt

Vietnamese Cuisine
39400 Murrieta Hot Spring Rd #107
Murrieta, CA 92563.
Tel: 951-600-5700
Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm

Hiệp Hội Thánh Lễ Đồi Đồi

Hội viên sẽ được cầu nguyện trong những Thánh Lễ hàng ngày và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo.
Thánh Lễ Đồi Đồi có thể xin cho người thân còn sống hay đã qua đời.
Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone (951)454 – 0529
PO Box: 760 Riverside, CA 92513.0060
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu Thế đây quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay. Đọc những lời nguyện này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha **Trương Bửu Diệp**. **Thúy Trần**

Land For Sale:

Hesperia City. one half acre corner lot on paved road near Freeway 15 and Main Street off ramp. Zoned 2-8 units per acre. Water and electrical @ street. Near new Walmart, new hotels, and shopping. Only 60k. Owner 714 675-3950.

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA.

Cựu Giáo Sư thẩm mỹ (40+ năm kinh nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, cung cấp mỹ phẩm, trị các loại mụn không để lại sẹo không cần uống thuốc, sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner cho phái nam chống khô môi, thâm môi
Liên lạc: Cô Đào: **714 675 3950**
www.ejbelle.com



Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc
Cha Anthony Nguyễn cell: 847.687.1459
Email: acnguyensvd@yahoo.com
Website: www.svdvocations.org

Cha Trương Bửu Diệp:

Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thư cho cha Cha Trương Bửu Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823

GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆT NAM

Ước mong đón nhận hảo tâm của Quý Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ cho con cháu có nơi học hành.

Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com

Giáo Xứ Trang Cảnh

Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An
Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam
Tel: 0903-877-053

L/L tại Mỹ:

13552 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92868
Tel: 714-226-6175, 714-750-0266

Congregation of the Holy Spirit Province of the United States

Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP.
Vocation Director
Off 773-734-4418
Cell 501-908-6188
brandon7cscp@aol.com
www.spiritans.org



Vườn Cây Mỹ Tho

Có bán hầu hết các loại cây ăn trái. Đặc biệt: có 2 loại cây thuốc trị cảm và ngăn ngừa được các bệnh như: Tiểu Đường, Cao Máu, Mỡ trong máu, lọc gan. Nhận thẻ tín dụng

Địa Chỉ: 19644 Grand Ave, Lake Elsinore CA 92530.

Phone: 940 284 6219 hoặc 940-284-5055

Chuyên môn sản xuất hạt vạt lộ organic

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật.
Anh Chị Ba: 951-926-9986
951-786-8693

Lemongrass Asian Cuisine

Lemongrass Asian Cuisine is home to the finest Thai infusion and
Vietnamese food in the Inland Empire
3376 Wentworth Dr, Hemet, CA 92545
(951) 766-1506
Website: www.lemongrasshemet.com

ARER Dental

Thanh Chuong &
Nguyen Minh Chau DDS
560 N. San Jacinto St
Hemet, CA 92543
951-765-3174

ASIAN Printing

15101 Moran St., Westminster, CA 92683
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862
email: asianprinting@gmail.com
Chuyên in Thiệp Cưới và
mọi dịch vụ Ấn Loát

Nhận Sửa Các Loại Máy Vi Tính

Laptop, thay màn hình
Motherboard, D.C. Jacks
Liên hệ 951-813-5362

IVY Springs Medical Care

Bách Nguyễn, MD
Board Certified in Family Practice
41680 Ivy St, #A Tel 951-677-2227
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528

Kim Thu Phạm

R. E. Agent / Loan Consultant
Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780
COUNTRYLAND
REAL ESTATE & MORTGAGE
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115
Office: 619-282-9696 Fax: 619-516-1279

Redhawk Family Dentistry

44274 George Cushman Court,
Temecula,
CA 92592. Suite 205
Liên lạc: Hằng Nga (Gina) Vũ.
Cell: 951-303-8695

Nhận giữ trẻ và dạy Việt Ngữ

Ai có nhu cầu xin liên hệ
Cô Hương Nhi
Tel. 951-305-1798

Furniture for Sale

Nếu ai có cần mua furniture,
xin liên lạc với Chị Sa
Tel. : 951-249-2190

Blinds & Shutters

100% basswood shutters
2" & 2.5" basswood blinds
2" & 2.5" fauxwood blinds vertical
Free In-Home quote
Professional Installation
Phone: 626-572-3787
29350 BigHorn ct, Murrieta, CA

V & N Interior Design

Create the Home of Your Dream

Ngô T. Tran

Interior Designer
31772 Green Oak Way
Temecula, CA 92592
951-303-4372
951-699-9139



Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cặn cồi. Đặc
biệt lột da mặt rất có kết quả. Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và
chân mày. Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân. Xin liên lạc: Kim
Tel 951-235-8103

29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591.

Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc

Bùi Hoài Albert, OMD. Nhận: Bảo Hiểm
Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ,
nghề nghiệp.
29950 Hunter Rd, #101, Murrieta, CA 92563
Cell: (702)-376-3971
Off: (951) 461-8377

Sửa computers & labtops

Nhận sửa computers, labtops các loại. Giá rẻ cho mọi
người.
Liên lạc KHOA NGUYEN @ 951.834.7709 hoặc
951.834.6312.

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn

Cosmetic, Braces & Implants
Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am - 2pm
25100 Hancock Ave. # 112
Murrieta, CA 92562
Tel 951-304-7881
www.murrietasmiledental.com

FULL REALTY - Service, Inc.

Realtor DRE License # 01806276
Liên lạc: D. "Chris" Nguyen. Cell: 951-834-7701
Email: nguyenchris@hotmail.com Fax: 951-870-4053
Website: www.chrisnrealestate.com

Grand Opening. Brand new dental office:

Free Exam & Xrays, 50% off Teeth Cleaning & Zoom Whitening.
Cavity Catcher Dentistry & General and Cosmetic
42210 Lyndie Lane, Suite B
Temecula, CA 92591
(951) 695-5678, www.cavitycatcher.com