



Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trọng SVD
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562

website: www.cddmlv.com

Số Phát Hành: 149 Jan/12/2014

Bản Tin Hàng Tuần

Giờ Lễ Chủ Nhật

-Thứ Bảy:

5:30PM (English)

-Chủ Nhật: 7:15AM, 8:30AM, 10:15AM,
12 Noon & 5:00PM (English)

Lễ Tiếng Việt:

- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM

- Giải Tội: 1:00-1:30PM

- Tập Hát: 1:00-1:30PM

- Giáo Lý: 12:00PM-1:30PM

Website giờ lễ trên toàn thế

giới: www.masstimes.org

**Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia
nhập vào Cộng Đoàn hoặc thay đổi
địa chỉ**

Xin liên hệ Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim
Oanh. Phone: 951-375-6687

Xức Dầu & Rước Minh Thánh tại gia

Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Trọng,
SVD. Phone: 951-742-9581

Ban Mục Vụ 2012-2014:

Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh 951-375-6687

Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung 951-375-9374

Xã hội: Nguyễn Thanh Tâm 951-834-7436

Lời Chúa: Mai Quang Thuận 951-591-3955

Thánh Thể: Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312

Phòng Thánh: Hà Đỗ 760 547-3444

Thánh Nhạc: Nguyễn Q. Dung 951-375-9374

Giáo Lý: Trí Mai 951-795-0120

Truyền Thông:

Nguyễn B. Sương 858-206-5795

email: banmucvu@cddmlv.com hoặc
bantruyenthong@cddmlv.com

TIN MỪNG

Mt 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Ngay đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".

CHIA SẺ TIN MỪNG

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Lm Mark Link, SJ

Vào giữa thập niên 1800 bệnh dịch cùi bùng nổ khắp các đảo Hạ Uy Di. Vào lúc đó y học vẫn còn trong thời kỳ sơ khai, hậu quả là nhà cầm quyền không cách chi có thể chữa được căn bệnh truyền nhiễm này. Để ngăn chặn sự lây lan họ phải thi

CHIA SẺ TIN MỪNG (continue)

Họ thiết lập một trung tâm người cùi trên hòn đảo Molokai xa xôi. Diễn tả về tình trạng do sự kiện này tạo nên, Robert Ellsburg viết:

Người Hạ Uy Di... đau khổ vì căn bệnh này bị bắt đi ra khỏi gia đình và cộng đoàn và gửi tới đảo này... Có thể nói bệnh nhân bị quăng vào sóng biển và để họ tự bơi vào bờ, tìm chỗ tạm trú trong các hang hoặc căn lều bần thủ và bám víu lấy sự sống mà họ có thể.

Một linh mục trẻ tuổi người Bỉ, Cha Damien, thật bàng hoàng khi biết về số phận của các nạn nhân đáng thương này. Do đó, cha đã tình nguyện đến Molokai để giúp đỡ họ. Khi đến đảo, người tổ chức họ thành một cộng đồng. Sau đó người dựng một nhà thờ và bắt đầu giúp đỡ họ theo bất cứ phương cách nào có thể. Khi thi hành điều này, người hoàn toàn đồng hoá với họ. Người làm việc với họ, đi lại với họ, và ăn uống với họ. Người trở nên giống họ về mọi phương cách – để chia sẻ căn bệnh thảm thương của họ.

Sau năm năm chăm sóc người cùi, Cha Damien cũng bị nhiễm căn bệnh đáng sợ này. Người tiếp tục chăm sóc họ thêm bốn năm nữa, trước khi căn bệnh này lấy đi sự sống của cha vào năm 1889. Gần một trăm năm sau, vào năm 1995, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong chân phước cho người, chuẩn bị để tuyên xưng là thánh.

Câu chuyện cảm động của Cha Damien thích hợp với ngày lễ hôm nay, lễ Đức Giêsu chịu Thanh Tẩy. Để thấy sự thích hợp đó, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc nhớ lại điều dân chúng thường hỏi: “Tại sao Đức Giêsu lại xin được thanh tẩy?”

Nói cho cùng, Thánh Phaolô nói, “Phép rửa của Gioan là cho những người xa lánh tội lỗi.” CVTD 19:4

Nếu Đức Giêsu không có tội, tại sao Người lại xin chịu phép rửa? Ông Gioan cũng tự hỏi như thế. Khi Đức Giêsu xin được thanh tẩy, ngay lập tức ông Gioan từ chối, nói rằng: “*Lẽ ra tôi phải được Ngài thanh tẩy, nhưng Ngài lại đến với tôi.*” ... Đức Giêsu trả lời ông, “*Bây giờ hãy để xảy ra như vậy. Vì chúng ta phải thi hành những gì Thiên Chúa đòi hỏi theo phương cách này.*”

Chính tại đây sự thanh tẩy của Đức Giêsu có liên hệ đến câu chuyện của Cha Damien.

Cha Damien đến đảo Molokai không phải vì bị bệnh cùi. Người đến đây chỉ vì muốn giúp đỡ người cùi bằng mọi phương cách có thể. Và để giúp đỡ họ bằng mọi phương cách có thể, người đã chọn đồng hoá với họ theo mọi phương cách người có thể. Người ăn uống với họ, làm việc với họ, cầu nguyện với họ, và người chịu đau khổ với họ.

Theo một cách tương tự, Đức Giêsu đến thế gian không bởi vì Người là một tội

nhân. Người đến để giúp các tội nhân theo mọi phương cách mà Người có thể. Và vì thế Người đồng hoá với họ theo mọi phương cách có thể - ngoại trừ tội lỗi. Đức Giêsu sống với họ, cầu nguyện với họ, ăn uống với họ, và ngay cả tự để mình chịu cảm dỗ giống như họ. Do đó, thật tự nhiên khi Đức Giêsu nói rộng sự đồng hoá với con người bằng cách chịu thanh tẩy như họ.

Giống như Cha Damien, Đức Giêsu đồng hoá với loài người đến độ hy sinh mạng sống mình vì họ. Điều này đưa chúng ta đến với bí tích rửa tội của chính chúng ta. Qua bí tích đó, chúng ta được tháp nhập vào Thân Thể Đức Kitô. Qua đó, chúng ta trở nên các chi thể của thân thể Đức Kitô và chia sẻ sứ vụ cứu chuộc thế gian của Người.

Nói cách khác, qua bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi hãy sử dụng các khả năng độc đáo Chúa ban để hoạt động với Đức Kitô trong việc cứu chuộc nhân loại. Và như vậy, bí tích rửa tội là bước đầu tiên trong hành trình lớn lên trong Đức Kitô và học cách sử dụng khả năng của mình để làm việc với Người trong sự cứu độ - cũng như Cha Damien đã sử dụng tài năng của mình cho mục đích này. Điều này nêu lên một câu hỏi quan trọng. Chúng ta lớn lên trong Đức Kitô như thế nào? Chúng ta phải chuẩn bị chính mình như thế nào để chia sẻ công việc cứu độ của Người?

Thánh Phaolô trả lời câu hỏi này trong Thư gửi tín hữu Côlôtsê:

Vì anh chị em đã chấp nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa, hãy sống hiệp nhất với Người. Hãy bám rễ sâu vào Người, xây dựng cuộc đời anh chị em trên Người... Vậy, anh chị em hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, và nhân nại. Col 2:6-7; 3:12-14

Nói cách khác, chúng ta thi hành điều này bằng cách bắt chước Đức Kitô. Chúng ta cố gắng đối xử từ bi với người khác, như Đức Kitô đã đối xử với chúng ta. Chúng ta cố gắng đối xử nhân nại với người khác, như Đức Kitô đã đối xử với chúng ta. Nói tóm, chúng ta cố noi gương Đức Kitô là Người đã ban sức cho chúng ta để giúp thi hành điều này bằng cách chia sẻ chính sự sống thánh thiêng của Người cho chúng ta trong bí tích rửa tội.

Hãy kết thúc với một lời nguyện, xin Chúa Giêsu giúp chúng ta sống bí tích rửa tội của mình, như Người đã sống:

Xin cánh tay Chúa Giêsu hãy nâng con lên khi ngã quỵ. Xin tiếng nói của Chúa Giêsu hãy dẫn đưa chúng con về nhà khi lạc lối. Xin máu Chúa Giêsu rửa chúng con sạch khi chúng con hoen ố. Xin thân thể Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng con khi chúng con đói khát. Xin thánh tâm Chúa Giêsu giúp chúng con kết hợp với Ngài, vì tâm hồn của chúng con được dựng nên cho Ngài, và nó sẽ không an nghỉ cho đến khi an nghỉ trong Ngài.

SÔNG ĐẠO

Phép màu giá bao nhiêu?



Hình thật của cô bé - và em trai cùng vị bác sĩ giàu lòng nhân ái

Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đưa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé, và cha mẹ em không tìm ra ai để vay tiền. Do đó, gia đình em sẽ phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ.

Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng: “Chỉ có phép màu mới cứu sống được Andrew”. Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đồng tiền lẻ và đếm cẩn thận.

Rồi cô bé lên ra ngoài bằng cửa sau để đến tiệm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy.

Người bán thuốc hỏi: “Cháu cần gì?”

Cô bé trả lời: “Em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu.”

- Cháu bảo sao? – Người bán thuốc hỏi lại.

- Em cháu tên Andrew. Nó bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà ba cháu nói chỉ có phép màu mới cứu được nó. Phép màu giá bao nhiêu ạ?

- Ở đây không bán phép màu, cháu à. Chú rất tiếc – Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ cảm thông với cô bé.

- Cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố tìm thêm. Chỉ cần cho cháu biết giá bao nhiêu?

Trong cửa hàng còn có một vị khách ăn mặc thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé: “Em cháu cần loại phép màu gì?”

- Cháu cũng không biết nữa – Cô bé trả lời, rơm rớm nước mắt. “Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Nó bị bệnh nặng lắm, mẹ cháu nói rằng nó cần được phẫu thuật, và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu được em cháu. Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền để dành của mình để đi tìm mua phép màu đó.”

- Cháu có bao nhiêu? – Vị khách hỏi. Cô bé trả lời vừa đủ nghe: “Một đô la mười một xu.”

Người đàn ông mỉm cười: “Ồ! Vừa đủ cho cái giá của phép màu”.

Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói: “Dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ cháu. Để xem bác có loại phép màu mà em cháu cần không.”

Người đàn ông thanh lịch đó là Bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh tài năng. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau Andrew đã có thể về nhà, khỏe mạnh.

Mẹ cô bé thì thào: “Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá!”

Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. Một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ, và lòng tốt của người bác sĩ.

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tu sĩ phải là người có thể đánh thức thế giới”

WHĐ (04.01.2014) – Theo một bài báo mới đăng trên tuần báo *La Civiltà Cattolica* của dòng Tên tại Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở những người sống đời thánh hiến hãy “đánh thức thế giới”.

Bài báo của Tổng Biên tập Antonio Spadaro, S.J., thuật lại cuộc gặp gỡ hồi tháng 11 năm ngoái của Đức Thánh Cha Phanxicô với Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng Nam lúc kết thúc Đại hội toàn thể lần thứ 82.

Bài viết trình bày quan điểm của Đức Thánh Cha Phanxicô về đời sống của tu sĩ. Đức Thánh Cha nói: “Hãy đánh thức thế giới! Hãy trở nên chứng nhân của Chúa bằng một cách làm việc khác, cách hành động khác, cách sống khác! Có thể sống khác đi trong thế giới này.”

“Chúng ta đang nói về một triển vọng cánh chung, về các giá trị của Nước Trời hiện thân ở đây, trên trái đất này. Đây là vấn đề bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Không, tôi không muốn nói đến ‘tính quyết liệt’. Tính quyết liệt của Tin Mừng không chỉ dành cho các tu sĩ: mà đòi hỏi tất cả mọi người. Nhưng tu sĩ đi theo Chúa theo một cách đặc biệt, mang tính ngôn sứ. Đó là chứng tá mà tôi mong đợi nơi anh em. Các tu sĩ phải là những người có thể đánh thức thế giới”.

Ngày họp mặt tân tông Giáo phận Xuân Lộc

VRNs (07.01.2014) – Đồng Nai – Sáng Chúa nhật 05.01.2014, Lễ Chúa Hiển Linh, tại giáo xứ Hà Nội, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc, theo chu kỳ hai năm một lần, Hai Đức Cha Giáo Phận đã chủ trì buổi họp mặt các Tân Tông trong Giáo Phận.

Trong những ngày đầu năm mới Dương lịch 2014, không khí rộn ràng vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ, từ sáng sớm, bằng các phương

tiện, xe của giáo xứ, cá nhân, hơn 2000 anh chị em tân tòng trong những năm qua đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Hà Nội (P. Tân Biên, Biên Hòa) tham dự buổi họp mặt dành cho anh chị em tân tòng do Giáo phận tổ chức.

Năm nay Đức Cha Phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ riêng với các tân tòng và hướng dẫn giúp củng cố đức tin, hâm nóng tình yêu trong Chúa và khích lệ tinh thần truyền giáo nơi các tân tòng. Nhờ đó, anh chị em tân tòng sẽ cảm nhận được sự đồng hành của Hội Thánh, thông qua các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ cùng đông đảo giáo dân trong Giáo Phận.

Trong phần chia sẻ với anh chị em tân tòng, Đức Cha Giuse nói về đề tài: “Tân Tòng Loan Báo Tin Mừng”. Ngài lưu ý đến đời sống đức tin trong gia đình, nơi đó mỗi người cảm nghiệm được con đường của mình đến với Chúa như thế nào? Có tình yêu nâng đỡ của người chồng, người vợ, của con cái trong gia đình chưa?...

Tiếp theo phần trình bày của Đức Cha, một số anh chị em tân tòng cũng lên lễ đài chia sẻ đời sống đức tin của mình, những thao thức, những cảm nhận từ khi lãnh nhận đức tin Công giáo...



Cha An, Phó GD Caritas Phan Thiết trao nhà cho gia đình ông Thuận ở Sùng Nhơn

Caritas Phan Thiết - Ấm áp những ngôi nhà tình thương

Mùng Giáng Sinh và Năm Mới 2014, trong tháng 12-2013, Caritas Phan Thiết đã trao 10 nhà tình thương cho các gia đình nghèo tại các xã Hàm Thắng, Sùng Nhơn, Đakai và Suối Sâu. Niềm vui rạng ngời trên mặt của người già, trẻ

nhỏ trong các gia đình. Ước mơ của họ có được một mái nhà đúng nghĩa sao nhiều năm nay đã thành hiện thực.

Để có được món quà Giáng Sinh và mừng Năm Mới 2014 thật ý nghĩa cho các gia đình, Caritas Phan Thiết đã khuyến khích thành viên Caritas tại các giáo xứ địa phương là Kim Ngọc, Đakai, Anphong và Sùng Nhơn kết hợp với anh em gia trưởng tích cực góp công sức vào việc xây nhà cho người nghèo. Các khâu làm nhà từ đắp nền, lợp mái cho tới xây tường... đều có sự góp tay của mọi người xung quanh.

Cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng, Giám đốc Caritas Phan Thiết, và Cha Phó Giám đốc Giuse Nguyễn Hữu An đã lần lượt đến bàn giao và tặng quà mừng nhà mới cho 10 gia đình. Ngày được bàn giao nhà, bàn tay chai sần vì lao động của ông Lê Minh Thuận ở xã Sùng Nhơn cứ liên tục đưa lên quệt nước mắt trên gương mặt sạm đen. Ông nói: “Hơn 50 tuổi đời, đây là lần đầu tiên tôi có được một ngôi nhà đúng nghĩa là nhà. Thiệt, cả nhà tôi không dám tin một ngày có được ngôi

nhà khang trang như hôm nay để cho con cháu có chỗ ngủ yên, không còn lo mưa lo nắng. Thay mặt gia đình, xin được cảm ơn mọi người quan tâm giúp đỡ dù tôi không có đạo.”

Cha Sáng cho biết, để có được những ngôi nhà đem lại sự ấm áp cho người nghèo trong Mùa Giáng Sinh này, cùng với nỗ lực của Caritas Phan Thiết còn có sự động viên và hỗ trợ tận tình của quý ân nhân, đặc biệt là Cha Đaminh Bùi Quyền (Canada).

“Chúng tôi vẫn đang cố gắng tiếp tục tìm nguồn hỗ trợ cho các gia đình nghèo có được ngôi nhà che mưa che nắng. Caritas Phan Thiết rất mong nhận được sự quảng đại đóng góp của cộng đồng, bởi từng viên gạch nhỏ của quý vị sẽ làm nên một mái ấm cho người nghèo”, Cha Sáng bộc bạch.

Ngày vui của người Công giáo Việt tại Campuchia

VRNs (08.01.2014) – Phnom Penh – Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tông tòa của Phnom Penh, Campuchia khánh thành nhà thờ Têrêsa Hải Đồng Giêsu, Giáo họ Têrêsa Bueng Chhuôk, thuộc ấp 1A, xã Svai Roolum, huyện SaAn, tỉnh KonĐa, Campuchia. Và, Đức cha ban phép Thêm Sức cho 24 Việt kiều Campuchia, là giáo dân họ đạo, vào lúc 9 giờ sáng ngày 28.12.2013.

Xóm đạo Têrêsa Bueng Chhuôk nằm trên trục đường đi từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đến thủ đô Phnom Penh của vương quốc Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 18 km.

Trước khi thánh lễ diễn ra, ông Micae Nguyễn Thành Long, Ban hành giáo Giáo họ Têrêsa Bueng Chhuôk, cho biết tiểu sử hình thành Giáo họ: “Người Việt đã sống ở đây được 3 – 4 đời nhưng sống tản mác khắp nơi để làm ăn. Giáo dân ở đây không nhiều nhưng mọi người rất khao khát được đi lễ và đọc kinh. Giáo họ của chúng tôi thành lập vào tháng 2 năm 2003. Năm đó có 42 hộ là người công giáo (tương đương với 156 người) hiệp ý với nhau mượn kho của công ty Thon Sa Rách để làm ngôi nhà nguyện. Họ cho chúng tôi mượn trong vòng 5 năm, đến năm 2008 là đến ngày trả lại kho cho công ty. Bà con chúng tôi khao khát có nơi thờ phượng Chúa nên chúng tôi quyết định mua lại kho này của công ty. Họ bán với giá là 20.000 USD nhưng số tiền này quá lớn đối với chúng tôi vì chúng tôi chỉ có hơn 350 USD.”

“Đức cha Emel đã cho chúng tôi 17.000 USD và số tiền còn lại của một số vị ân nhân sống ở họ đạo Mê Kông [đã đóng góp] để chúng tôi mua được nhà kho này và thờ phượng Chúa.

Đến năm 2012, số giáo dân tăng lên với tổng 80 gia đình Công giáo (tương đương với 292



giáo dân). Năm này, nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng, mưa bị dột nhiều nên Hội Bác Ái Phanxicô đã giúp xây cất cho bà con giáo dân được ngôi nhà thờ khang trang và tốt hơn.” Ông Micae Nguyễn Thành Long nói tiếp.

Diện tích ngôi thánh đường Têrêsa Hải Đồng Giêsu chưa tới 300 m². Trong ngôi nhà thờ không có bất kỳ một băng ghế dài nào, cũng như không có một chiếc ghế nào như các ngôi nhà thờ ở VN, chỉ có duy nhất 1 cái ghế được đặt ngay giữa gian cung thánh và ngay sau bàn thờ để vị chủ tế ngồi tế lễ. Cũng thế, trong thánh lễ, đồng bào Việt kiều Campuchia ngồi suốt trong các nghi thức cử hành các Bí tích.

Trong thánh lễ Đức cha Olivier Schmitthaeusler chủ tế và thuyết giảng. Cùng với Ngài có 5 vị linh mục đồng tế là cha Phêrô Lê Văn Tín, 73 tuổi một trong những vị linh mục đầu tiên từ Việt Nam qua Campuchia mục vụ cho người Việt sống trên đất nước Campuchia, từ những cuối năm 80 cho đến nay; Quý cha đại diện Hội Bác Ái Phanxicô là cha Phanxicô Trịnh Tuấn Hoàng, Dòng Phanxicô Tỉnh Dòng Mỹ và cha Thái, một vị linh mục triều sống ở Mỹ; cha Cung, Bề trên Tu hội Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế; cha Quý, Dòng Phanxicô thuộc tỉnh Dòng Việt Nam.

Về phía tu sĩ, có hơn 15 Quý sơ từ các tỉnh Dòng VN qua tham dự thánh lễ. Quý sơ thuộc Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Dòng Đa Minh Lạng Sơn, Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, Dòng Phaolô thành Chartres Sài Gòn. Và hơn 5 thầy đang mục vụ cho bà con giáo dân ở đây.

Về phía cộng đoàn dân Chúa có gần 400 giáo dân hiệp thông trong thánh lễ. Trong đó, có 292 giáo dân Họ đạo và hơn 50 giáo dân thuộc các Họ đạo khác, cách đó ít nhất 15 km.

Hai ngôn ngữ chính được sử dụng trong thánh lễ là tiếng Campuchia và tiếng Việt, được cha Phêrô Lê Văn Tín thông dịch.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa Đức cha Olivier Schmitthaeusler nhấn mạnh đến 3 vai trò của người tín hữu:

Thứ nhất là cầu nguyện. Đức cha xin mời mọi người mỗi ngày hãy rộng lượng bớt chút thời gian để lần hạt, nguyện ngắm, cầu nguyện và Tạ ơn Chúa;

Thứ hai, người Kitô hữu làm chứng nhân loan báo và rao giảng Tin Mừng

của Chúa đến cho mọi người. Đức cha mời gọi mọi người hãy can đảm đi ra khỏi cánh cửa tâm hồn, đi làm chứng Tin Mừng bằng chính đời sống, bản phận, địa vị và khả năng của mỗi người để cho người khác có thể thấy được tình yêu của Thiên Chúa đang hiện trị nơi mỗi người chúng ta;

Thứ ba, người Kitô hữu chăm chỉ thực hiện các công việc bác ái. Đức cha gợi ý, các bậc phụ huynh hãy đi thăm những người đau yếu bệnh tật, đi thăm những người đang bị cầm tù. Và hãy cho các em cùng đi với, bởi vì, qua các việc làm này của cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên để cho các em noi theo. Vì thế, anh chị em hãy đi thăm tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, sắc tộc... trong khả năng có thể của anh chị em. Đây chính là cách chúng ta loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người và xây dựng Giáo hội.”

Kế tiếp, Đức cha và cộng đoàn dân Chúa cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho 24 người được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được mạnh mẽ, được ơn can đảm để họ đi rao giảng Tin Mừng.

Toàn bộ 24 người lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là những bậc phụ huynh ở tuổi trung niên. Bà Anna Thùy nghẹn ngào nói: “Do chúng tôi sống rải rác khắp nơi đi làm ăn nên bây giờ mới được [lãnh nhận Bí tích] Thêm Sức. Tôi vui lắm.” Tuy cuộc đời gia đình bà sống bươm trải khắp nơi, sống đây mai đó nhưng gia đình luôn bà ấp ủ rằng, dù thế nào đi nữa cũng phải cho những người con của bà được gia nhập vào Gia đình Hội Thánh Chúa, được làm con Chúa từ khi mới lọt lòng. Bà Anna Thùy nói chân thành: “Gia đình tôi có 3 người con. Đứa lớn nhất là đứa con gái 15 tuổi rồi. Đứa nào tôi cũng cho đi Rửa tội. Hiện nay, tụi nhỏ đang học giáo lý do các thầy ở họ đạo dạy.”

Tiếp theo đó, Đức cha gửi lời cảm ơn đến cha Trịnh Tuấn Hoàng, cha linh hướng Hội Bác Ái Phanxicô và trao tặng bằng ân nhân cho Hội. Đức Cha chia sẻ tâm tình: “Xin hết lòng cảm ơn Hội Bác Ái Phanxicô vì Hội đã hỗ trợ cho các họ đạo trên đất Campuchia này được xây cất nhà thờ, chăm lo giáo dục cho các em nhỏ với việc trả lương cho các giáo viên để các em có kiến thức, hội nhập vào xã hội Campuchia và các em trở thành công dân của đất nước Campuchia. Nhờ đó, các em có nhiều cơ hội thay đổi chính cuộc đời các em và thoát khỏi cảnh đói nghèo.”

Cha Trịnh Tuấn Hoàng cho biết đường hướng mục vụ xây dựng Giáo hội ở Campuchia của Đức cha Olivier Schmitthaeusler: “Ngài có chủ trương xây

dụng giáo hội Campuchia thuần túy là người Khome và tìm kiếm ơn gọi trong chính người Việt sống ở Campuchia. Do đó ngài nhắm đến cho các em được đi học để nắm vững văn hóa của người Campuchia và tiếng nói Campuchia.”

Vì thế, ở mỗi họ đạo đều mở các lớp dạy học cho các em nhỏ biết chữ, biết đọc và biết viết tiếng Campuchia để các em có thể dễ dàng đi học ở các trường của chính phủ Campuchia. Thầy G.B Dũng, Dòng Phanxicô thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam mục vụ ở Giáo họ này, cho hay: “Ban ngày, có thầy giáo người Campuchia đến dạy học cho các em nhỏ lớp 1. Có khoảng 25 em học lớp này. Chương trình lớp 1 dạy cho các em nhỏ học ở các Họ đạo tương đương với chương trình lớp 1 của Nhà nước Campuchia, nghĩa là các em học xong lớp 1 các em có thể đi học lớp 2 của Nhà nước. Điều này được Đức Cha Olivier Schmitthaeusler thỏa thuận với Nhà nước Campuchia. Nhà nước Campuchia rất hoan nghênh khi các tôn giáo hợp tác với họ trong công việc giáo dục.”

Ngoài ra, thầy G.B Dũng kể về các hoạt động của Giáo họ: “Buổi tối, có các lớp giáo lý Rửa tội, Thêm sức và Sống đạo cho các em. Mỗi lớp có khoảng 15 em và dạy bằng ngôn ngữ Tiếng Việt. Thứ bảy, quy tụ các em thiếu nhi và giới trẻ để trao đổi với các em về giáo dục nhân bản. Chúa Nhật, chia sẻ Lời Chúa cho mọi người. Ngoài ra, sắp tới, sẽ mở lớp Dự Tông cho 7 người Lương dân.”

Ông Micae Nguyễn Thành Long, Ban hành giáo Giáo họ cho biết thêm: “Các buổi chiều, chúng tôi lần hạt Mân Côi. Thứ sáu, ngắm Lòng Thương Xót Chúa Giêsu.”

Do khan hiếm linh mục nên mỗi tháng họ đạo chỉ được cử hành 1 thánh lễ vào Chúa Nhật và bằng ngôn ngữ Campuchia. Nên điều trăn trở nhất của thầy G.B Dũng là vực dậy đời sống đạo của bà con giáo dân nơi đây.

Được biết, về mặt kinh tế bà con chủ yếu là buôn bán nhỏ tại nhà, buôn đồng nát... và làm các nghề như sửa khóa, chạy xe...

ĐTC khuyến khích các giám mục Malta lên tiếng trước đạo luật cho phép người đồng tính nhận con nuôi

Hãng CNA đưa tin, Đức Giám Mục phụ tá Charles Scicluna đã cho tờ Sunday Times của Malta biết, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm thấy sốc trước một dự luật của đảo quốc Malta trong đó cho phép các cặp đồng tính

nhận con nuôi.

Vị Giám mục nói: “Chúng tôi đã thảo luận nhiều khía cạnh ... và khi tôi nêu lên vấn đề [về dự luật các cặp đồng tính nhận con nuôi] mà tôi đang lo lắng trong vai trò của một giám mục, thì ngài khuyến khích tôi lên tiếng [về điều ấy].”

Vị giám mục trên cũng bày tỏ sự quan ngại sau khi các nhà lập pháp ở Malta giới thiệu một dự luật cho phép kết hợp dân sự các cặp đôi đồng tính và cho phép họ nhận con nuôi.

Sau các báo cáo về những quan điểm của Đức Thánh Cha Phanxicô với Giám mục Scicluna, một số phương tiện truyền thông chuyên bình luận đã đưa ra những lời chỉ trích. Cụ thể có tác giả Damian Thompson, biên tập viên blog của tờ Telegraph. Ông này đặt câu hỏi, liệu tạp chí Time sẽ “lấy lại danh hiệu nhân vật của năm” từ Đức Thánh Cha chăng?

Một số phương tiện truyền thông còn trích dẫn lời của Đức Thánh Cha vào tháng bảy, để miêu tả ngài đang hướng tới một sự thay đổi trong lời giảng dạy của Giáo Hội về đồng tính luyến ái rằng: “Nếu một người đồng tính biết tìm kiếm Thiên Chúa và có thiện chí, thì tôi là ai mà có thể phán xét họ?”

ĐTC sau đó cũng cảnh báo về việc Tin Mừng sẽ bị giảm thiểu thành một bộ luật luân lý đơn thuần nếu chỉ đóng khung quá đáng vào các vấn đề luân lý như đồng tính luyến ái.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng đã nói trong nhiều dịp rằng: ngài là “người con của Giáo Hội”, vì thế ngài đồng ý với những lời dạy luân lý của Giáo Hội. Ngài đã từng phản đối việc hợp pháp hóa “hôn nhân đồng tính” ở Argentina vào năm 2010, và nói rằng đó là “một đề nghị phá hoại kế hoạch của Thiên Chúa.”

Trong một buổi nói chuyện với đài NBC vào ngày 01 tháng 12, Đức Hồng Y Timothy M. Dolan của New York giải thích rằng: Đức Thánh Cha Phanxicô không phải là – và cũng không thể là người thay đổi được học thuyết của Giáo Hội về các vấn đề đạo đức.

Thay vào đó, ĐHY cho biết, Đức Thánh Cha chỉ đưa ra một thay đổi quan trọng. Đó là ngài kêu gọi mọi người Công giáo hãy sống giáo huấn yêu thương của Giáo hội và tôn trọng mọi cá nhân, trong khi thúc đẩy giá trị của Tin Mừng, trong đó có cả học thuyết luân lý của Công giáo.

Tìm “Hang đá Belem” nơi đại ngàn Kontum

WGPSG -*Hãy cho đi sự yêu thương rồi bạn sẽ nhận lại được vô vàn niềm hạnh phúc, bởi lẽ những gì mình thực sự sở hữu lại chính là những gì mình đã cho đi.*

Ban Caritas Gx. Bắc Dũng cùng với quý ân nhân thuộc Gx. Bắc Dũng và Gx. Hà Nội đã khởi hành chuyên thực thi bác ái tại Kontum lúc 20g00 ngày 02/01/2014.

Thăm trẻ mồ côi nơi núi rừng Kontum

Xuyên qua màn đêm với giấc ngủ vật vờ, đoàn đã đến đồi Đức Mẹ Giang Sơn để kính viếng Mẹ lúc 07g00 ngày 03/01/2014. Nửa giờ kinh thật sốt sắng dâng lên Mẹ, kêu xin Mẹ đỡ nâng, chở che để chuyên đi được bình an. Sau đó, đoàn đã vội vã lên đường để mang niềm vui Giáng sinh muộn màng đến với các em mồ côi người dân tộc thiểu số tại Kontum.

Cha Giacôbê Trần Tấn Việt, chánh xứ giáo xứ Kon Jodreh, cho biết: “Trên 500 trẻ mồ côi người dân tộc đang được các nữ tu dòng “*Ảnh Làm Phép Lạ*” chăm sóc như con ruột tại sáu trại cô nhi Vinh Sơn 1,2,3,4,5,6. Trong đó, các trại cô nhi 3,4,5,6 nằm hẻo lánh nơi núi rừng”. Vì đường đi khó khăn, đoàn chỉ thăm được trại cô nhi Vinh Sơn 3 và 4, đồng thời nhờ cha Giacôbê và soeur Y Liêng gửi quà Giáng sinh đến các trại cô nhi Vinh Sơn 5 và 6.

Soeur Y Liêng, dân tộc Xơ Đăng, cho biết thêm: Mỗi em đều có những hoàn cảnh thật đáng thương. Có em vì cha mẹ ngày đêm quay quắt kiếm cái ăn nhưng không đủ sống, nên nửa đêm về sáng địu con sau lưng bỏ trước cổng trại và không bao giờ quay lại tìm con. Có em bị bệnh liên tục, đã đến nhiều thầy cúng nhưng không khỏi, sống èo uột mà con “*ma làng*” vẫn không chịu bắt đi, nên cha mẹ gửi soeur mang về nuôi nấng...

Cách đây 2 năm, em A Tuấn đã thổ lộ: “*Từ ngày có trí khôn đến nay, em chỉ biết nơi đây (Trại VS 4) là nhà, và không biết cha mẹ là ai!*”. Nay gặp lại em, em đã lớn hẳn và hớn hờ khoe: “*Hiện em đang theo học lớp 9 vào buổi sáng, chiều về phụ yã (nữ tu) làm rẫy để nuôi các em, tối được học đàn organ. Nhờ đó, Chúa nhật hằng tuần, em đánh nhịp cho các bạn hát lễ tại nhà thờ Konxomluh, trong đó có bạn Y Lập đánh đàn organ rất hay*”.

Đứng theo dõi các em nhỏ vui chơi buổi tối trước khi đọc kinh đi ngủ, em A Hoàng cho biết: “*Cha mẹ em ở làng Konmông, khi đi rẫy về ngang qua, thấy các yã (nữ tu) vất vả lo cho các em mồ côi, nên em đã xin cha mẹ cho đến ở*

lại và phụ giúp các yã những công việc nặng nhọc trong trại”.

Qua soeur Y Vân, dân tộc Bana, chúng tôi đã gặp gỡ anh Nguyễn Anh Đức, hiện đang sống tại Mỹ, anh bộc bạch: “Do ảnh hưởng của cha mẹ, là luôn quan tâm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, nên 8 năm qua, cứ vào dịp Giáng sinh, anh đã đến Kontum để tổ chức “Ngày Hạnh Phúc” cho các em ở 6 trại Vinh Sơn tại nhà thờ chính tòa Kontum. Mọi kinh phí di chuyển, tổ chức trò chơi, thi đua văn nghệ, nấu ăn... đều do anh và các bạn bè thân thích của anh đảm nhận”. Anh cho biết thêm: “Dù ở xa, nhưng anh thường xuyên liên lạc với các soeur để biết các thông tin của các em, với ước mong duy nhất, là trở thành nhịp cầu lót đường để mời gọi các bạn trẻ đang có điều kiện may mắn, hãy trải tấm lòng mình ra với các em bất hạnh nơi núi rừng cao nguyên này”.

Buổi tối, lưu lại tại trại Vinh Sơn 4, đoàn đã thưởng thức những tiết mục văn nghệ thật vui và hồn nhiên do các em mồ côi biểu diễn. Khi tận mắt thấy những ánh mắt ngây thơ, cuộc sống thật hồn nhiên nơi núi rừng heo hút, và vui cười tíu tít, vì chẳng mấy khi có người lạ đến thăm, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh và những ngày Tết cận kề, nên nhiều nhà hảo tâm đã chạnh lòng gửi đến các soeur ở các trại Vinh Sơn những khoản tiền, hầu các soeur có thêm điều kiện chăm lo Tết cho các em.

Chị Anna Nguyễn Thị Kinh, hiện đang cùng gia đình sống ở Mỹ, nhưng mỗi khi về Việt Nam, chị luôn tham gia vào các chuyên công tác bác ái xã hội do giáo xứ tổ chức. Chị vui vẻ tâm sự: “Sau khi đã chu toàn trách nhiệm với gia đình và con cái, chị rất muốn được chia sẻ những gì mình đang có với những mảnh đời kém may mắn”. Chính vì thế, những nơi chị ghé thăm cùng với đoàn, chị đã luôn rộng rãi giúp đỡ.

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN

Mừng Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ: Thứ bảy 1/02/2014 @ 7:00 – 9:30 PM

I/ địa điểm: Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta

II/mục đích: _ gây quỹ xây dựng Thánh Đường

_ Cộng Đoàn ĐMLV ăn Tết

_ giới thiệu văn hoá & ẩm thực Tết truyền thống Việt Nam cho các Cộng Đoàn bạn

III/giá vé: \$20.00/ người lớn

\$10.00/ trẻ em dưới 12 tuổi

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí

Tất cả mọi lợi nhuận thu được sẽ xung vào Quỹ Xây Dựng Thánh Đường.

Thánh Lễ Tân Niên Giáp Ngọ: CN 2/02/2014 @ 1:30 PM

_ bái nhang kính nhớ tổ tiên

_ dâng lễ vật đầu năm

VƯỜN ADONG & EVA

6 bài học hôn nhân từ gia đình Tổng thống Obama

Gia đình hạnh phúc, hôn nhân bền vững, Tổng thống Obama là tấm gương về công việc và cuộc sống với nhiều người. Dưới đây là 6 bí quyết giúp ông có điều đó.

1. *Dành thời gian cho nhau*

Tổng thống Obama và vợ, bà Michelle Obama, đều có sự nghiệp thành công. Họ luôn quản lý và sắp xếp công việc để có thời gian dành cho nhau như một đôi uyên ương. Họ đã thực hiện điều này trong cuộc sống một cách công khai và coi cuộc sống cá nhân cũng quan trọng như mỗi quan tâm dành cho vai trò tổng thống.



2. *Hỗ trợ nhau*

Điều nổi bật trong những bức hình, những lần xuất hiện hoặc những phát biểu trước công chúng là sự hỗ trợ lẫn nhau của hai người. Nhìn vào bạn sẽ biết rằng họ là một cặp vợ chồng sát cánh cùng nhau trong suốt cuộc đời. Hỗ trợ lẫn nhau là một phần quan trọng cũng

như không thể thiếu của bất kỳ cuộc hôn nhân nào.

3. *Dung hòa công việc và dành sự yêu thương cho nhau*

Cả hai đều có những đòi hỏi khắt khe trong công việc và nó đã lấy đi nhiều thời gian của họ, nhưng họ vẫn quản lý và sắp xếp thời gian rất tốt, không hy sinh tình cảm yêu thương mà mình đang nắm giữ. Điều này không gây ra cảm giác mệt mỏi hoặc sự bất mãn trong nhau và đó là một bí mật của tuổi thọ hôn nhân. Bạn không cần phải hy sinh tất cả mọi thứ để làm cho người bạn đời hạnh phúc.

4. Là những người cha mẹ tốt

Chỉ khi có một cuộc hôn nhân ổn định thì những đứa trẻ mới được an toàn và yêu thương trong vòng tay của bố mẹ. Bằng cách này, gia đình Obama đã nuôi nấng con gái của họ. Họ vẫn giữ tình yêu với nhau và khi những đứa trẻ thấy điều này, chúng sẽ có thái độ cư xử tốt và cũng gần gũi hơn với cha mẹ. Một cuộc hôn nhân bền vững cần được phát triển bằng tình yêu, sự tôn trọng và gia đình Obama dường như có cả hai điều này.

5. Tiếng cười

Một bí mật mà đệ nhất phu nhân Mỹ lần đầu tiên chia sẻ với những người khác về sự thành công của cuộc hôn nhân là hai vợ chồng luôn cười cùng nhau và không ngại cười với nhau. Cười không chỉ là một liệu pháp tốt mà còn là thứ ràng buộc hôn nhân với nhau.

6. Luôn giữ tình bạn trong hôn nhân

Rất nhiều cặp vợ chồng cho rằng giữ lại tình bạn sau khi chia tay, nhưng điều quan trọng là một cặp vợ chồng cũng cần phải trở thành bạn bè trong hôn nhân và đây là điều mà chúng ta có thể học hỏi từ gia đình Obama.

Lan Lan (Theo *MagforWomen*)

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

Mời đọc một tự truyện của Việt Dũng dưới đây để cảm-nhận được hành-trình của Anh từ đôi chân tật-nguyên đến niềm tin mãnh-liệt thể-hiện một giấc mơ, và tìm được người bạn tri-kỉ. Mừng cho giấc mơ của Anh đã hiện-thực trong sự ngưỡng-mộ của chúng ta. (NVT)



Việt Dũng với hiền thê, nhiếp ảnh gia Bebe Vũ Hoàng Anh

Giấc Mơ Trăng Và Đá

Việt Dũng

Trong tôi, sự quỵn rũ về Trăng và Đá đến từ trí tưởng tượng lãng mạn qua những huyền thoại dã sử.

Hình ảnh những tráng sỹ nhưng y gọn ghẽ ngời mài kiếm dưới trăng, nung nấu ý chí can trường và sẵn sàng nhảy lên lưng chiến mã, lao vào bóng đêm mịt mùng để hoàn thành sứ mạng bí mật, là những giấc mơ rục rờ, chan hòa suốt tuổi thơ tôi. Ngay cả sau cơn sốt định mệnh làm tê liệt đôi chân mà giấc mơ trăng sỹ mài kiếm dưới trăng vẫn còn tức tưởi. Giấc mơ đó đậm nét đến nỗi mọi ước muốn nào đẹp đẽ, tôi đều gọi chung là “Giấc mơ trăng và

đá”. Thậm chí, đôi lúc tôi cảm thấy sự tan vỡ về giấc mơ huyền thoại kia đã làm tôi đau đớn hơn cả những thiệt thòi, cô độc mà một cậu bé bảy tuổi phải chịu khi ngồi trên xe lăn, nhìn đám bạn cùng tuổi vui chơi nhảy nhót.

Ngày đó, tôi chưa ý thức đủ những bất hạnh lớn lao khi đôi chân không còn giúp ích gì cho những phần thân thể khác. Tôi chỉ buồn vì không theo các bạn chạy nhảy, nô đùa được nữa. Tôi cũng không thấy được ánh mắt thương hại của những người xung quanh.

Nhưng năm tháng trôi qua, chiếc xe lăn và cặp nạng gỗ gần gũi với tôi hơn cả cha mẹ, anh chị em, càng gần hơn bạn bè, quyến thuộc. Tôi tự tách rời tới một cõi riêng lúc nào không hay. Nỗi đau buồn không lối thoát lẫn tròn trong cõi lòng trống trải như những viên đá cuội lạnh lẽo, vô hồn. Những viên đá bất lực chờ cơn giông bão cuốn lăn theo sườn núi, rơi xuống thác ghềnh, trôi ra sông rộng... Tôi nghe thấy bao nhiêu là âm thanh sống động trên đường đi của đá; những âm thanh lúc khẩn thiết, khi reo vui, lúc trầm mặc đợi chờ, khi chan hòa hoan lạc....

Âm thanh ám ảnh tôi không ngừng.

Tôi tìm mua sách nhạc về, tự học và dành hầu hết thì giờ với cây đàn guitar. Một ngày của đứa trẻ tật nguyền có quá nhiều thì giờ rảnh rỗi để học những điều muốn học. Những ngón tay tôi quá nhỏ so với phím đàn, nhưng có hề gì! Giọng âm thanh cuộn cuộn trong tâm hồn tôi là sức mạnh vũ bão, bật ra mùi đầu ngón rớm máu. Những buồn tủi, uất nghẹn từ những đường gân rữ liệt ở đôi chân theo âm thanh man rợ, vỡ ra trên từng sợi giây đàn....

- Vũ Thanh! Vũ Thanh! Con đàn cái gì vậy? Giây đàn đứt rồi kìa! Trời! Tay con chảy máu nữa!

Mẹ tôi chạy lại, giằng cây đàn, quăng xuống đất. Mẹ cầm hai bàn tay tôi rớm máu và nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ.

Tôi như người vừa tỉnh cơn mơ, nhìn xuống đôi tay mình, nhìn giọng nước mắt mẹ hiền, tôi cảm thấy, không chỉ đôi chân mình rữ liệt mà toàn thân tôi như đều đã rữ liệt theo...

Tôi ngã vào lòng mẹ, khóc như con gái.

Từ hôm đó, tôi khám phá ra nguồn an ủi vô biên là chuyện trò với chính mình bằng thế giới trầm bổng của âm thanh.

Lạ lùng thay, tôi truyền đạt dễ dàng những cảm nghĩ, những rung động của mình xuống đôi tay rồi bật ra trên sáu sợi giây đàn. Ngồi trên xe lăn, trong phòng học, ôm cây đàn guitar trong tay, tôi say sưa hát. Không, phải diễn giải cho đúng là tôi say sưa NÓI-BẰNG-NHẠC, mà sáu sợi giây đàn đã

cùng tôi hòa hợp thành âm thanh trầm bổng. Tôi NÓI về tuổi thơ mình bất hạnh, NÓI về niềm khát khao của cánh chim trời được vỗ cánh tung bay, NÓI về những giọt nước mắt không thể chảy khi niềm đau đã tới tột cùng nhưc buốt.

Tôi nói dễ dàng, nói miên man, và những ngón tay tôi chạy trên giây đàn, bật lên những cung tơ....

Tôi đang viết nhạc mà tôi không biết! Tôi đang mượn âm thanh ghi lại cảm nghĩ mình mà tôi không hay! Tôi ngạc nhiên thấy cha mẹ quan tâm về những trường canh ghi vội trên khuôn nhạc. Tôi còn nghe thấy loáng thoáng, đôi lần, cha mẹ nói với nhau về những thiên khiếu tiềm tàng nơi đứa con trai tật nguyền.

Một buổi chiều, chông nạng đứng ở cuối vườn, tôi bỗng nghe một tiếng chim kêu thảng thốt lạ thường; rồi bất ngờ, một con chim cu đất bay loạng quạng, té nhào xuống bên luống cải. Tôi khập khễnh đôi nạng tới thì con chim sợ hãi chúi mình vào lá rau. Nó không còn bay được nữa. Chắc hẳn nó đã gãy chân? Hay nó quá non nớt, chưa bay xa được?

Tôi buông nạng, ngồi bệt trên nền đất, vừa quơ tay tìm nó, vừa vỗ về: “Không sao! không sao! để ta băng bó cho”.

Tôi bắt được nó không khó. Nó run bần bật trong tay tôi. Nhìn mỏ nó, tôi biết không phải nó quá non mà là đã quá già. Đôi mắt bé tí của nó như có một lớp màng đục che phủ. Nó đã mù rồi chăng? Tội nghiệp! con chim quá già không còn bay nổi, đành ngã nhào xuống đất chờ chết!

Tôi còn lúng túng ôm nó trong tay thì đã nghe thấy tiếng con chim cu đất khác trên cành cây bã đậu trước nhà như đang thảm thiết khóc bạn. Một lát, nó bay đảo vòng khu vườn sau, nơi nó biết chim bạn vừa ngã xuống. Nhiều lần như thế, rồi nó vỗ cánh bay đi. Tôi nghĩ, nó đã bỏ cuộc.

Ủ con chim thương tích trong vạt áo, tôi mong hơi ấm giúp nó hồi tỉnh nhưng thân thể nhỏ bé của nó bỗng giật từng hồi. Tôi biết nó sắp chết. Tiếng kêu thảm thiết của loài cu đất chợt vang động trên cao. Thì ra, con chim mất bạn bay đi gọi đồng loại tới cứu. Chúng bay rợp cả khu vườn, vừa bay, vừa kêu thương. Trong tay tôi, con chim già đã hóa kiếp! Nước mắt tôi chợt ứa ra. Tôi cũng khóc theo bầy chim trên cây, cùng với chúng, tiễn đưa một linh hồn.

Sau đó, tôi bỏ xác chim vào một hộp giấy nhỏ rồi hì hục đào đất bên gốc hồng, định sẽ chôn nó. Nhưng phút giây, mắt tôi đang nhìn chiếc hộp giấy nhỏ, bỗng không còn hộp giấy mà chợt biến thành chiếc quan tài! Bên trong

đó không phải xác chim mà là xác đứa trẻ bị tê liệt đôi chân!!!

Không! tôi không muốn khi chết, tấm thân tàn tật này sẽ phải vùi sâu dưới lòng đất. Tôi cũng thù hận đôi chân vô dụng này, ngay cả khi chết đi tôi vẫn chưa rời bỏ nó được sao?!?! Không! khi chết, tôi muốn được đốt tan thành tro bụi, thoát kiếp tật nguyền, cho tôi hóa thân thành trăng và đá. Ôi! Trăng và Đá, giấc mơ thiên thần tuổi nhỏ giờ trở thành định mệnh khốc liệt trong tôi.

Lửa cháy từ hộp giấy, bén vào lá khô, lan tới đống củi mục. Lửa reo vui như thiên thần, lửa sôi sục vạc dầu hỏa ngục...

- Cháy! Cháy! Trời ơi, Vũ Thanh!

Tiếng mẹ tôi gọi giật, tiếng các em tôi lao xao rồi vòng tay cứng rắn của cha nâng bổng tôi lên. Nước từ bốn phía tạt vào góc vườn hồng ướt đầm.

- Con làm gì ngoài đó, hả? hả? Tại sao lửa cháy rực trước mặt mà con vẫn ngồi yên?

- Con đốt xác chim. Con giúp nó được thành tro bụi.

Cha tôi giận dữ, quát to:

- Trời! Chính con làm lửa cháy hả? Nếu em con không thấy khói bốc để cả nhà chạy kịp ra thì con biết điều gì sẽ xảy ra không? Đốt xác chim? Thật quái đản! Sao con không sống bình thường được hả?

Tôi ngược nhìn cha. Hình như có những giòng phún thạch đang chảy rần rần trong máu tôi, chảy ào ạt, sôi sục về tim, dồn lên não bộ, chực chờ phun lửa! Có lẽ cha tôi biết đã nói lỡ lời. Đôi mắt người dịu xuống, nhưng đã trễ. Âm thanh câu nói “Sao con không sống bình thường được hả?” như những nhát búa tàn nhẫn đập liên hồi trên vết thương mưng mủ. Tôi gào lên:

- Sống bình thường, tốt quá! nhưng làm sao? làm sao tôi sống được bình thường? Giúp tôi đi! các người giúp tôi đi! Bảo đôi chân rũ liệt này đứng dậy, bước đi đi! rồi tôi sẽ sống bình thường. Nào! Đôi chân đứng dậy coi! Tôi chống tay, vung lên! Đôi chân khốn khổ gập xuống như tàu lá. Tôi lăn tròn trên nền gạch, Mẹ tôi bật khóc, nhào tới, nhưng tôi trừng mắt, lạnh lùng:

- Đừng, đừng thương hại. Cả nhà hãy để tôi yên.

Phút giây đó, dường như toàn thân tôi biểu lộ sự quyết liệt tột cùng. Mọi người lặng lẽ quay vào nhà.

Tôi chống nạng, về phòng, và ngồi lặng suốt buổi chiều cho tới khi căn phòng tràn ngập bóng tối thì bất chợt tôi cảm thấy như hồn mình bỗng lung linh ánh sáng huyền ảo của trăng sao. Tôi với tay, lấy cây đàn, bấm bâng

quơ vài âm thanh rời rạc. Âm thể ngũ cung buông rơi lã đãng quanh phòng mà bóng tối đang vỗ về một hồn-thơ-kẻ-lạ. Không phải là tôi nữa vì tôi chưa bao giờ làm thơ. Vậy mà, tôi đang nghe thấy giọng thơ tuôn chảy trong hồn. Làm sao tôi bắt kịp cảm xúc này? Làm sao tôi ghi kịp? Làm sao tôi giữ lại được đây? Mười ngón tay tôi run rẩy, quán quýt trên sáu sợi giây đàn. Và âm thể ngũ cung đưa tôi tìm gặp hồn thơ. Tôi nghe thấy mình hát lao xao theo nỗi bi thương của cánh chim lẻ bạn, hay chính là sự chia biệt theo lẽ hợp tan của nhân thế:

*“Lửa cuồng tìm thánng Hạ
Gọi tên người năm xưa
Chỉ ta, cùng cõi lạ
Chờ hoài nắng trong mưa
Chỉ ta, cùng cõi nhớ
Một góc trời rung rung
Áo xiêm ai thuở nọ
Còn ngát dây trầm hương
Chỉ ta, cùng cõi vắng
Vết đau hằn trăm năm
Tóc xanh từng sợi bạc
Suối cạn giòng ăn năn
Chỉ ta, cùng cõi khuất
Sương khói mờ chân mây
Quần quanh đời vô ngã
Tri kỷ bình rượu cay
Chỉ ta, cùng cõi chết
Đóm lửa hồng que diêm
Cành khô dăm nhánh gãy
Chút tro than vô tình...” (*)*

Một trăm hai chục trường canh ghi vội từ hồn thơ chợt tới, không sửa chữa, không dũa gọt; khi đàn và hát lên, tôi biết được một điều. Đó là niềm tự tin mãnh liệt, RẰNG TÔI SẼ ĐỨNG DÂY ĐƯỢC Tôi đứng dậy, không bằng đôi chân mà bằng ý chí quyết đi tìm lại giấc mơ Trăng và Đá, giấc mơ thiên thần tuổi thơ đã vỡ vụn theo số phận tạt nguyên!

Có phải định mệnh đã dành cho tôi một con đường, như đã dành cho quê hương tôi khúc quanh nghiệt ngã nơi cuối Tháng Tư Đen, để tôi góp phần mọn mình, ghi lại những trang thống hận.

Rời quê trên chiếc ghe nhỏ, tôi đã biết đêm và bão tố, biển cả và đói lạnh, nỗi chết và oan khiên. Là nhân

những nơi có đồng bào tôi trôi giạt về. Bằng âm nhạc, tôi nói với thế giới về người Việt Nam vượt biển tìm tự do:

*“Đêm nằm nghe bão tố
Tan tác mảnh lòng đau
Sóng cuông điên phẫn nộ
Xác con giạt về đâu?
Đêm nằm nghe dao nhọn
Rạch nát cùng châu thân
Vết như hằn tử nhục
Hoen ố đời đoan trinh!
Đêm nằm nghe bóng tối
Dây đặc nẻo tương lai
Đêm nằm chờ thế giới
Gửi tặng cố quan tài!” (*)*

Bằng âm nhạc, tôi hát cho những người tù trên quê hương:

*“Từ Trảng Bom, Trảng Lớn
Qua An Dương, Hàm Tân
Thanh Phong, Ca Yên Hạ
Sống, chết đã bao lần
Đòn thù, hằn tôi tả
Huyết thổ từng bụm tươi
Xương gãy dăm ba đốt
Da thịt ghẻ tanh hôi...” (*)*

Bằng âm nhạc, tôi nói với người bản xứ về một địa ngục bên kia bán cầu. Đó là quê hương tôi sau cơn hồng thủy:

*“Từng ngày, dân chết đói
Từng ngày, tù chết oan
Từng ngày, người ra biển
Từng ngày, tình ly tan...” (*)*

Tôi có mặt với cụ già, với sinh viên, với những người còn nuôi dưỡng tình yêu Quê Hương, Dân Tộc để kêu gọi:

*“Người đi thôi,
Người đi thôi,
Kìa những lực tàn vậy gọi
Máu đã loang hồng biển khơi*

*Mạn thuyên vỡ nát,
Bập bênh muôn xác nổi trôi
Người đi thôi,
Người đi thôi
Quê nhà xa thăm
Mẹ chờ trong bóng chiều rơi
Một nắng hai sương
Ruộng cần sỏi đá
Lúa ngô không mọc, hoa cỏ nào tươi
Đất mẹ đầm đìa nước mắt mờ hôi...” (*)*

Bằng âm nhạc, tôi cũng hát lên nỗi thất vọng trước sự hắt hủi, lạnh lùng của thế giới tự do đối với những đồng bào trôi giạt tới sau lệnh đóng cửa trại tỵ nạn. Nào là em bé:

*“Cha vùi thây chốn rừng thiêng
Bọn cuồng dâm hại mẹ hiền ngoài khơi
Em bơ vơ giạt xứ người
Chúa ơi! Phật ơi! Lượng trời ở đâu?” (*)*

Nào là cụ già:

*“Lìa quê vì khát tự do
Quyết không mang nhục ám-no-ăn-mày
Chỉ mong khi hiến thân này
Thắp lên được ánh lửa gầy trong đêm” (*)*

Nào là trại giam, trại cấm:

*“Cùng trên trái đất loài người
Nơi sang tốt đỉnh, nơi rơi vực lầy
Rúc chui hang hốc đọa đầy
Ai rao giảng thế kỷ này văn minh???” (*)*

Mười sáu năm, tôi tự nguyện làm nhân chứng về những bất hạnh triền miên của dân tộc mình. Dù muốn nhận hay không, tôi đã được đồng bào thương mến gọi là “Nghệ sỹ”. Nghệ sỹ có nhiều địa hạt, tùy ở cơ duyên. Tôi là người nghệ sỹ được sinh ra để gắn liền với định mệnh của lịch sử, của dân tộc. Nếu hiểu cho như thế, hẳn khán thính giả của tôi đã nhiều phần không còn thắc mắc là “Sao nhạc Vũ Thanh thiếu chất thơ mộng, ngọt ngào mà chỉ

chất chứa đau thương, uất nghẹn”. Lại càng không ai biết, từ lâu, tôi giữ cho mình một niềm riêng, rất riêng. Đó là đôi mắt của cô bé có gương mặt búp bê Nhật Bản. Tôi thấy cô bé thấp thoáng ở hầu hết các buổi tổ chức có tính cách xã hội, đặc biệt là vấn đề tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam. Cô bé làm phóng viên bán thời gian cho một vài tờ báo. Cô chụp hình phóng sự, viết bài tường thuật những buổi tham dự. Có lần, tình cờ gặp cô sau hậu trường, cô nói:

- Lần nào nhìn anh Vũ Thanh đứng hát trên sân khấu em cũng muốn khóc. Giọng cô chân thực, vậy mà tôi suýt nói “Sao vậy? Tại thấy tôi tật nguyền, tội nghiệp quá hả?” Nhưng tôi đã kịp giữ lại. Tôi giận mình vô cùng. Từ lâu, tôi đã vượt qua được mặc cảm tàn tật với mọi người, sao với cô bé, tôi lại để cho mình tủi thân như thế? Tôi ngưng ngưng khi biết mình hay ra về tình cờ ghé tới các tòa báo, nơi cô làm việc, nhưng tới nơi thì lại mong đừng gặp. Điều gì đó, đang xôn xao trong trái tim hai mươi chín tuổi; nhưng lý trí cứng cỏi dập tắt ngay chút mơ mộng chưa nhen nhúm. Lý trí bảo tôi rằng, đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và ngưỡng mộ, nhất là với phái nữ. Tôi biết thế, nhưng đôi mắt trong sáng và gương mặt búp bê của cô bé vẫn không buông tha.

Một lần, không hiểu các hội đoàn mời tôi tới buổi họp báo này để làm gì vì chương trình không thấy ghi có phần văn nghệ. Nhưng quý ban tổ chức, tôi cũng chống nạng tới và ngồi dưới hàng ghế khán giả. Mắt tôi không rời bóng dáng cô bé đeo máy hình, nhấp nhô giữa đám đông. Hình như có lúc cô thấy tôi. Cô giơ máy về phía tôi, bấm, rồi mỉm cười. Trên bục gỗ, chủ tọa đoàn tường trình sự việc về những tổ chức ma, đang lũng đoạn sinh hoạt chung với mục đích làm mất chính nghĩa đi tìm tự do của người Việt hải ngoại. Sau đó, ban tổ chức mời đồng bào hiện diện phát biểu ý kiến.

Thật không ngờ cô bé là người đầu tiên bước lên. Cảm máy vi âm, cô nói ngắn và gãy gọn:

- Tôi thấy thực xấu hổ cho những kẻ lạnh lặn mà chỉ bước quanh quẩn trong vòng danh lợi phù du, trong khi có những người tàn tật không ngớt xả thân phục vụ lý tưởng tự do và đã bước những bước sâu đậm vào hồn dân tộc. Cô bé bước xuống trong tiếng vỗ tay.

Mắt tôi cay quá! Và lòng tôi thổn thức quá!

Tôi có được quyền chủ quan để nghĩ rằng, lời phát biểu vừa rồi cô đã dành phần cuối cho tôi không? Nếu có, thì cô bé đã không chỉ nhìn tôi qua lớp hào quang khán thính giả đã cho tôi, mà chính cô đang thấp ngẹn nên nhỏ,

khởi từ chính nỗi bất hạnh tối tăm của một kẻ tàn tật.

Người đốt đuốc đi trong đêm không phải là người chỉ đi tìm bạn, mà là đi tìm tri kỷ.

Thơ Nhạc ơi, trái tim đau đớn triền miên của tôi có còn đủ thanh xuân để lại dệt cho mình một giấc mơ Trăng và Đá? (*) thơ DT



Đám cưới Việt Dzũng và Bé bé Hoàng Anh (22 Tháng 11, 2006)

Phở Đà Lạt

Vietnamese Cuisine
39400 Murrieta Hot Spring Rd #107
Murrieta, CA 92563.
Tel: 951-600-5700
Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm

Cho share Phòng

Nhà gần freeway 15 và Clinton Keith, dư 2 phòng cho share, bao giặt, sấy, điện và nước, điều kiện dễ dàng liên lạc: **951-473-0533**



Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc
Cha Mai Thành Trung: **714-797-9072**
Email: trungmaisvd@aol.com
Website: www.svdvocations.org

Congregation of the Holy Spirit Province of the United States

Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP.
Vocation Director
Off 773-734-4418
Cell 501-908-6188
brandon7cscp@aol.com
www.spiritans.org



Hiệp Hội Thánh Lễ Đòi Đòi

Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ hàng ngày và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. Hiệp hội Thánh Lễ Đòi Đòi có thể xin cho người thân còn sống hay đã qua đời.

Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone (951) 454 - 0529
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com

Land For Sale:

Hesperia City. one half acre corner lot on paved road near Freeway 15 and Main Street off ramp. Zoned 2-8 units per acre. Water and electrical @ street. Near new Walmart, new hotels, and shopping. Only 60k. Owner 714 675-3950.

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA.

Cựu Giáo Sư thẩm mỹ (40+ năm kinh nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, cung cấp mỹ phẩm, trị các loại mụn không để lại sẹo không cần uống thuốc, sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner cho phái nam chống khô môi, thâm môi
Liên lạc: Cô Đào: **714 675 3950**
www.ejbelle.com

Cha Trương Bửu Diệp:

Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thư cho cha Cha Trương Bửu Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823

GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆT NAM

Ước mong đón nhận hảo tâm của Quý Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ cho con cháu có nơi học hành.

Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com
Giáo Xứ Trang Cảnh
Nghị Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An
Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam
Tel: 0903-877-053
L/L tại Mỹ:
13552 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92868
Tel: 714-226-6175, 714-750-0266

Chuyên môn sản xuất hạt vệt lộn organic

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật.
Anh Chị Ba: 951-926-9986
951-786-8693

Kevin Khương Nguyễn, MD

Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam.
Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế.
Hành nghề nhiều năm trong vùng với phòng khám.
29798 Haun Rd. #203
Menifee, CA 92586
951-301-9188

ARER Dental

Thanh Chuong &
Nguyen Minh Chau DDS
560 N. San Jacinto St
Hemet, CA 92543
951-765-3174

ASIAN Printing

15101 Moran St., Westminster, CA 92683
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862
email: asianprinting@gmail.com
Chuyên in Thiệp Cưới và
mọi dịch vụ Ấn Loát

Nhận Sửa Các Loại Máy Vi Tính

Laptop, thay màn hình
Motherboard, D.C. Jacks
Liên hệ **951-813-5362**

IVY Springs Medical Care

Bách Nguyễn, MD

Board Certified in Family Practice
41680 Ivy St, #A Tel 951-677-2227
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528

Kim Thu Pham

R. E. Agent / Loan Consultant
Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780
COUNTRYLAND
REAL ESTATE & MORTGAGE
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115
Office: 619-282-9696 Fax: 619-516-1279

Redhawk Family Dentistry

44274 George Cushman Court,
Temecula,
CA 92592. Suite 205
Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ.
Cell: **951-303- 8695**

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq. ft.
vùng Murrieta cho mướn. Sân rộng, gần
trường Alamos Elementary và Bella Vista
Middle School rất tốt. Góc
Murrieta/Winchester. \$1550/tháng.
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122
Có thể dọn vào: Feb/1/2013

King Restaurant

Bánh Mì & Phở

31333 Temecula Parkway, Suite 130
Temecula, CA 92583.
Phone: **951-303- 8405**

Blinds & Shutters

100% basswood shutters
2"&2.5" basswood blinds
2"&2.5" fauxwood blinds vertical
Free In-Home quote
Professional Installation
Phone: **626-572-3787**
29350 BigHorn ct, Murrieta, CA

V & N Interior Design

Create the Home of Your Dream

Ngô T. Tran
Interior Designer
31772 Green Oak Way
Temecula, CA 92592
951-303-4372
951-699-9139



Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cặn cồi. Đặc
biệt lột da mặt rất có kết quả. Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và
chân mày. Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân. Xin liên lạc: Kim

Tel **951-235-8103**

29760 Rancho California Rd #103. Temecula. CA 92591.

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid

Vehicle, Certified Master ASE

Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer.

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm

Xin gọi phone làm hẹn: **951-445-9362**

Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc

Bùi Hoài Albert, OMD. Nhận: Bảo Hiểm
Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ,
nghề nghiệp.

29950 Hunter Rd, #101, Murrieta, CA 92563

Cell: (702)-376-3971

Off: (951) 461-8377

FULL REALTY – Service, Inc.

Realtor DRE License # 01806276

Liên lạc: D. "Chris" Nguyen. Cell: **951-834-7701**

Email: nguyenchris@hotmail.com Fax: **951-870-4053**

Website: www.chrisrealestate.com

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn

Cosmetic, Braces & Implants

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm

Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm

25100 Hancock Ave. # 112

Murrieta, CA 92562

Tel **951-304-7881**

www.murrietasmiledental.com

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh
Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con
vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay. Đọc những lời nguyện này
9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại
nguyện. Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha **Trương**
Bửu Diệp. Gia Đình **Thụy Trần**